



Het volgende nummer verschijnt 25 februari 2022
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 23 februari 2022

Bloemengroet

30 januari Ingrid van der Molen
6 februari Mieke Lettink

Vieringen Nieuwe Oecumenische Gemeente

Deelname aan vieringen

Aanmelden om bij een viering aanwezig te zijn kan van maandag tot en met zaterdag 18.00 uur via scriba@nogmeppel.nl Er is voorlopig geen koffiedrinken na de viering.

Vieringen beluisteren

Het beluisteren van de vieringen kan via de website van de Nieuwe Oecumenische Gemeente. Ga naar nogmeppel.nl/vieringen-beluisteren/

Vieringen bekijken

Livestream op zondagmorgen om 11.00 uur, www.erfdeelkanaal.nl
Bekijken vanaf maandag kan ook via www.erfdeelkanaal.nl

Liturgieblad

Het liturgieblad en het materiaal voor kinderen, indien beschikbaar, worden verstuurd via <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>



Zondag 13 februari

zevende zondag van Epifanie

Voorganger: Reina Schoemaker

Voorgaand gemeentelid: Eric Moen

Pianist: Hanneke van Werven

Lezing: Johannes 11, 17-27

Thema: *Waar was je nou?*

Collectes: KIA Vrolijkheid in AZC

Nieuwe Oecumenische Gemeente



Zondag 20 februari

achtste zondag van Epifanie

Voorganger: pastor Liesbeth Jonas

Voorgaand gemeentelid: Wilma Heeres

Organist/pianist: Fenna van der Weide

Lezing: Johannes 11, 28-44

Thema: *Kom tevoorschijn!*

Collectes: KIA Nepal

Nieuwe Oecumenische Gemeente



Zondag 27 februari

negende zondag van Epifanie

Voorganger: ds. Douwe Geertsma

Voorgaand gemeentelid: Wout Zilverberg

Organist: Albert Hoekerswever

Lezing: Johannes 11, 45-54

Thema: *En nu?*

Collectes: Kinderen in de Knel

Nieuwe Oecumenische Gemeente



BERICHTEN Nieuwe Oecumenische Gemeente

SAMEN VIEREN

Aanmelden voor de vieringen

Voorlopig kan een beperkt aantal personen aanwezig zijn bij de vieringen. Het gaat om dertig mensen inclusief kinderen en exclusief medewerkers aan de viering. Aanmelden vooraf is daarom gewenst.

Als je je aangemeld hebt en je krijgt geen bevestiging, betekent dit dat je aanwezig kunt zijn.

Krijg je wel een reactie, dan betekent dit dat de viering van de desbetreffende zondag vol is. Je wordt dan automatisch doorgeschoven naar de daaropvolgende viering, tenzij je aangeeft niet naar die viering te willen worden doorgeschoven. Voor elke viering moet je je opnieuw aanmelden behalve als je bericht hebt gekregen dat je wordt doorgeschoven. Aanmelden om bij een viering aanwezig te zijn kan van maandag tot en met zaterdag 18.00 uur via scriba@nogmeppel.nl

Een maand lang Lazarus

In deze maand lezen wij het verhaal van de opwekking van Lazarus, Johannes 11, in vier delen. In dit verhaal komen de hoofdthema's uit de ouverture en de finale van het evangelie van Johannes tot samenklank. Het is een uiterst zorgvuldig geschreven compositie, waarin ook de echo's doorklinken van personen en verhalen uit de Tenach. De vier delen kunnen op zichzelf worden verstaan, maar het blijft uiteraard één verhaal. Het is niet ondenkbeeldig dat de diverse voorgangers in herhaling vallen of elkaar het gras voor de voeten wegmaaien. Kortom: een uitdaging voor iedereen. Het verhaal van de opwekking van Lazarus heeft door de eeuwen heen schilders en beeldhouwers geïnspireerd tot bijzondere werken. Bij de informatie over vieringen zie je achtereenvolgens schilderijen van Peter Paul Rubens (1577-1640), Rembrandt van Rijn (1606/7-1669) en Vincent van Gogh (1853-1890).

OMZIEN NAAR ELKAAR

Meeleven



Wij zijn blij en dankbaar dat zoveel mensen zich inzetten voor het omzien naar elkaar: vijf coördinatoren, vier diakenen en diaconaal werkenden en zevententwintig contactpersonen. Zij zijn ingedeeld in vijf buurtteams in Meppel en omstreken. Gelet op de grootte van de gemeente en de betrokkenheid van leden en vrienden hoeft de drempel niet al te hoog te zijn om elkaar te kennen in lief en leed. Daarbij weten de buurtteams zich gesteund door heel de gemeente in het meedenken en meedoen om het omzien naar elkaar met hart en ziel handen en voeten te geven.

Waarneming in interim-tijd

Blij en dankbaar zijn wij ook met de benoeming van ds. Harmen Jansen als interim-predikant van de Nieuwe Oecumenische Gemeente. Zijn hoofdtaken liggen op het gebied van gemeenteopbouw en het omzien naar elkaar. In het omzien naar elkaar zal hij vooral aandacht geven aan leden die geraakt zijn door wat in de afgelopen jaren gebeurd is aan ontwikkelingen en processen die uiteindelijk hebben geleid tot het samenvoegen van twee wijkgemeenten tot een Protestantse Gemeente te Meppel en de vorming van een Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel met de werknaam Nieuwe Oecumenische Gemeente. Dit betekent dat ook in de interim-tijd bij overlijden en ernstige situaties contact kan worden opgenomen met Femke Groen, 0522 – 256322, femke.g.groen@gmail.com en Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com

Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of buurtcoördinator.

"Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God."



Jan

Wij gedenken

Jan van Dalfsen 27 januari 1942 – 2 februari 2022

Kort na zijn tachtigste verjaardag is Jan van Dalfsen overleden. Bij het afscheid, voorafgaande aan zijn crematie op 7 februari, is veel verteld over wat hem kenmerkte: dankbaar, liefdevol, humoristisch, sportief, optimistisch, eigenwijs, doorzetter.

Naast deze woorden die op de rouwkaart staan, staat ook: Ondanks de ziekte van Parkinson stond Jan positief in het leven. Jan dacht in mogelijkheden; hij bleef altijd kansen zien en geen beperkingen. Hij werd geboren in Genemuiden waar hij vanaf de kleuterschool deel uitmaakte van een vriendengroep voor het leven. Hij was er al vroeg van overtuigd dat Reina de ware was en dit was wederzijds: 63 jaar houden van elkaar. In hun houden van elkaar ervoeren zij de liefde van God en deze liefde klonk door in hun verhalen over hun drie zonen en schoondochters, hun vijf kleinzonen, hun families, vrienden, collega's, burens en bekenden. Het werk van Jan nam met zich mee dat het gezin in

verschillende plaatsen heeft gewoond. Vanaf 1978 woonde het gezin in Meppel en zijn Jan en Reina vanaf het begin bij de oecumenische beweging in Oosterboer actief betrokken geweest.

Het besef dat de liefde zowel sterk als kwetsbaar is, maakte dat Jan gedreven werd door een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Voor zijn inzet om recht te doen had hij weinig of geen woorden nodig: daden spreken voor zich. Hij verstond ook de kunst om van het leven te genieten in allerlei kringen waar banden van vriendschap en liefde zijn gesmeed.

Wij wensen Reina, kinderen en kleinkinderen en iedereen bij wie Jan een plek in het hart had, een liefde sterker dan de dood toe als reisgenoot in het land van verdriet en rouw en als kracht om zich opnieuw te durven toevertrouwen aan dit leven.

Correspondentieadres: Oosterboerweg 86, 7943 KD Meppel

Kerkcafé

Datum: donderdag 24 februari.

Kerkcafé gaat nog niet door in februari, als alles goed blijft gaan willen we in maart nog één keer de deur van het kerkcafé open zetten.

Inlichtingen: Liesbeth Varkevisser – Dekker, tel. 852132.

INSPIRATIE EN BEZINNING

Beemdgangers

Datum: donderdag 17 februari.

Tijd: 10.00 uur – 11.30 uur.

Plaats: Koffiekamer De Beemd, Bouwkamp 2.

Coördinatie: Femke Groen, femke.g.groen@gmail.com of tel 256322.

Preek van de Leek

Spreker: Tineke Weidema-Bos.

Thema: Ouder worden.

Datum: zondag 20 februari.

Tijd: 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Meditatieavond

Datum: maandag 28 februari.

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Kosten: €2,00 per persoon.

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com

Gespreksgroep 'De zin van het leven'

Thema: natuur en zin.

Let op: gewijzigde datum.

Datum: maandag 7 maart.

Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Coördinatie: Anneke van der Velde, veld5834@planet.nl

SAMEN DELEN



Kerkbalans

In deze weken wordt de actie Kerkbalans van de Nieuwe Oecumenische Gemeente gehouden.

De reacties in welke vorm dan ook dienen uiterlijk maandag 21 februari in het bezit te zijn van het college van kerkrentmeesters. Het resultaat van deze actie zullen zij bekend maken in de viering op zondag 27 februari en in de Bouwstenen van 11 maart.

Vastenmaaltijden



Op woensdag 2 maart begint de Veertigdagentijd. Op de woensdagen 9, 16, 23 en 30 maart en 6 april zijn er vastenmaaltijden. Deze worden gehouden in de Mennozaal van de DoRe-kerk. Er zijn plannen om voor deze maaltijden ook mensen uit te nodigen die geen lid of vriend van de Nieuwe Oecumenische Gemeente zijn. Door de huidige corona-regels is het aantal deelnemers beperkt. Op dit moment van schrijven is niet bekend of versoepeling van de corona-regels het mogelijk maakt meer deelnemers te ontvangen.

Om een indruk te krijgen hoe breed wij mensen kunnen uitnodigen houden wij een peiling over de te verwachten deelname van leden en vrienden van de Nieuwe Oecumenische Gemeente. Wie nu al weet bij drie of meer maaltijden aanwezig te willen zijn, kan zich aanmelden, met vermelding van de data, bij Femke Groen, femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322. Doe dit graag zo spoedig mogelijk tot en met dinsdag 22 februari. Zie voor meer informatie de gemeentegids 'Doorgang', blz. 8 en 9.

Vlinder

De kamperfoelie

zwaait al met groene vaantjes

als het nog wintert.

(Jaap Zijlstra, Achter het rimpelend licht)



Kees Stroop

Toespraak voorzitter kerkenraad

Na de viering van afgelopen zondag heeft de nieuwe voorzitter van de kerkenraad Aldert Dijk ons nog toegesproken, door miscommunicatie is dit niet uitgezonden. Daarom hierbij de tekst.

Afgelopen week begreep ik dat de voorzitter van de kerkenraad een soort van Nieuwjaarstoespraak hield in het verleden. Een goede traditie. Dit jaar is natuurlijk anders dan anders.

Op 1 januari start binnen de PKN de Protestantse Gemeente Meppel van bijzondere aard met als naam NOG, Nieuwe Oecumenische Gemeente naast een Protestantse gemeente met de naam: *De Samenstroom*.

Dat er twee Protestantse gemeenten zijn binnen de PKN in dezelfde burgerlijke gemeente komt meer voor. Kijk naar onze buurgemeente Staphorst. Daar is een Protestantse gemeente de Rank en een Protestantse gemeente de Bron, beide genoemd naar het gebouw waar hun gemeente 'kerkt'.

In Meppel zullen we moeten wennen aan het bestaan van twee Protestantse Gemeenten binnen de stad en we moeten het ook benoemen.



Een nieuwe gemeente vraagt ook om een kerkenraad. In de afgelopen maanden was het een zoektocht en het is gelukt. Vanmorgen zijn de kerkenraadsleden bevestigd of ingezegend. In de komende tijd hopen we zichtbaar, benaderbaar en merkbaar voor u als gemeente te kunnen zijn. Het is allemaal nieuw. Een nieuwe gemeente met alles erop en eraan. Het zal misschien met vallen en opstaan worden maar we hebben er allemaal vertrouwen in. Je zou kunnen zeggen dat dit ook een beginpunt is vergelijkbaar met het nieuwe kalenderjaar. Mijn naam is Aldert Dijk en ik ben gevraagd om ook een ambt te vervullen. De taak van voorzitter van de kerkenraad was de vraag aan mij. Na verschillende gesprekken met name met Kees en Femke en ook met kerkbestuurders van het Erfdeel hebben mij over de streep getrokken.

Kort over mijzelf:

Van oorsprong komend uit Meppel en was ik verbonden aan de Grote of Mariakerk. In 1976 ben ik door mijn werk in het onderwijs de stad uitgegaan om er in 2005 terug te keren. Toen was het Samen- Op- Weg proces net afgerond en was er sprake van een Protestantse Wijkgemeente Stad en Landen en een wijkgemeente het Erfdeel. Gaandeweg de jaren zijn de wijkgemeente Stad en Landen en ik uit elkaar gegroeid en ben ik gaan 'kerken' in het Erfdeel. Dat voelde goed zowel inhoudelijk voor wat betreft de vieringen als voor het omgaan met elkaar.

En nu?

Samen met de kerkenraad, alle vrijwilligers, alle gemeente leden zetten we de schouders eronder. We zijn gastvrij ontvangen door de DoRe gemeente om dit gebouw met ze te delen.

We hebben op korte termijn de beschikking over een interim predikant die ons zal helpen waar nodig en waar hij kan. Met Harmen Jansen, de interim- predikant, zullen we gaan zoeken naar een eigen predikant waar dan de gemeente nadrukkelijk in en bij betrokken zal zijn. In de huidige situatie kunnen we nog een professioneel beroep doen op onze oud-predikanten Kees en Femke. We moeten wel beseffen dat zij in feite nu gastpredikanten zijn. Kortom: We gaan iets nieuws beginnen en we gaan ervoor!!

Aldert Dijk

Bijeenkomsten NOG in de Do-Re kerk. Wat is er nu mogelijk?

Sinds enkele weken is het weer mogelijk om in de Do-Re kerk bij elkaar te komen.

Corona beperkt nog steeds de aantallen mensen die bijeen mogen komen.

In veel kerken en ook in de onze zijn er aanvullende technische mogelijkheden om ook thuis de bijeenkomsten te volgen. We beschikken nu over een tweetal zalen: de kerkzaal en de zaal op de bovenste verdieping. In beide zalen zijn audiovisuele middelen geïnstalleerd.

NOG heeft in de kerkzaal projectie van de liturgie mogelijk gemaakt en ook het afspelen van geluid en beeld (films). Verder is de geluidsinstallatie vervangen en uitgebreid met meer microfoons.

Het liturgisch centrum wordt met een tweetal camera's in beeld gebracht.

Ook heeft NOG door middel van streaming naar YouTube het live volgen van een viering mogelijk gemaakt (YouTube NOG Meppel). Daarna kan men op elk gewenst moment de viering nog eens bekijken.

Naast beeld en geluid wordt er ook nog een aparte geluidsopname van de viering gemaakt die op de NOG Meppel website zowel live als later kan worden beluisterd.

In de bovenzaal is de geluidsinstallatie opnieuw geïnstalleerd. Er is een microfoon voor de spreker aanwezig. Er staat een dvd-speler voor het afspelen van muziek en films en er hangt een grote monitor voor de beeld en geluidsmogelijkheden. Verder is er een laptop aanwezig die via wifi aan de buitenwereld is gekoppeld. Men kan zowel beneden als boven presentaties geven. Met dit verschil dat vanuit de kerkzaal ook kan worden uitgezonden.

Wat kan er (nog) niet?

Gelijktijdig uitzenden van de viering vanuit de kerkzaal en ontvangen in de bovenzaal is wel een wens voor het geval dat we niet allemaal in de kerkzaal passen. Dit is nog een punt van onderzoek. Ontstaan er dan problemen vanwege een te grote belasting van het internet binnen het gebouw?

Menskracht

Het zal duidelijk zijn dat het bedienen van de apparatuur tijdens de viering en het onderhoud ervan menskracht vereist. Op dit moment zijn er te weinig mensen die dit uitvoeren. Het is onze dringende wens dat u zich aanmeldt om de bediening van de apparatuur te leren kennen en in het rooster wil worden opgenomen.

Februari 2022

Technische commissie NOG

Klaas Stoer	klaasstoer@gmail.com
Gerrit van werven	werven24@lijbrandt.nl
Jan Varkevisser	javame77@gmail.com

De techniegroep zoekt versterking!



In de afgelopen twee jaar hebben een aantal mensen zich ingezet voor digitaal bijwonen van vieringen. Het begon met vooraf opgenomen vieringen en ontwikkelde zich naar streaming tijdens de viering. Het heeft in deze coronaperiode ervoor gezorgd dat we met elkaar verbonden bleven. Ook in de toekomst zal de streaming van vieringen bijdragen aan verbondenheid. Het is de moderne vorm van de aloude kerkradio die verbinding brengt als je niet in staat bent om de viering bij te wonen. Verderop in de bouwsteen is te lezen welke technische voorzieningen er nu beschikbaar zijn.

Het bedienen van de apparatuur tijdens de viering en het onderhoud ervan gebeurt nu door een kleine groep mensen. Om dit met elkaar vol te houden zoeken we ondersteuning voor het technische team. Wie steekt de handen uit de mouwen en helpt ons bij de opnames en uitzending van de vieringen? Neem contact met ons op voor meer informatie of aanmelden.

Klaas Stoer	klaasstoer@gmail.com
Gerrit van werven	werven24@lijbrandt.nl
Jan Varkevisser	javame77@gmail.com



Verslag van een boekbespreking "God zoekt de mens."

Wekelijks zijn we bezig geweest met het bespreken van drie hoofdstukken uit het boek van A.J. Heschel, **God zoekt de mens**. Het boek is een filosofie van het jodendom, zodanig kun je ook dit boek lezen. Elk antwoord roept weer een nieuwe vraag op. Thema's als "vrijheid", "goed en kwaad" en het verschijnsel "tijd" zijn aanbod gekomen. Ook de spannende verhouding tussen de verhalende en wettische teksten uit het Eerste Testament zijn ruimschoots besproken. Regelmatig vroegen we ons af: "voor wie is het boek bedoelt?" Soms heeft het iets weg van een catechisatieboek, of een verdedingsgeschrift of .. ? Regelmatig erg belerend, op het irretante af.

Alleen lezen was me niet gelukt. Ik ben erg blij dat Herman genoeg energie had om samen dit boek door te nemen. Het was ondanks onze irretaties m.b.t de stijl van het boek, toch de moeite waard geweest.

Het volgende studieboek

Het volgende boek wat we samen lezen en bespreken is **Ontluikend christendom** van Daniel de Wale. In dit boek komen thematisch en chronologisch: het gezin, de staat, groepen uit het Jodendom en christendom aan bod. Uiteraard is er ook voldoende pagina's besteed aan de Griekse -en Romeinse goden en aan filosofische scholen. Het boek bevat een verklarende woordenlijst, een bibliografie per hoofdstuk en een personenregister. Het geheel beslaat 480 pagina's. In het voorwoord van Prof.dr. Klaas A.D. Smelik lees ik, dat wie dit boek heeft gelezen zal het Nieuwe Testament met heel andere ogen bekijken dan daarvoor. Mijn nieuwsgierigheid is gewekt.

Hein van den Heuvel

Interview met Eelke Veenstra

Wat wil je over jezelf vertellen?

Nou, er is niet veel bijzonders.

Ik ben geen prater maar meer een doener.

Ik ben geboren in het zuiden van Friesland, in Koudum en Feikje (mijn vrouw) in Tjerkwerd in de buurt van Bolsward.



Welk beroep heb je?

Ik ben QM-adviseur bij Agrifirm in Apeldoorn (voorheen Meppel). Van grondstoffen, ook reststoffen van humane voeding, wordt veevoer gemaakt, waarbij kwaliteit en waarde voor de afnemer hoog in ons vaandel staat.

Waarom heb je voor dit beroep gekozen?

In mijn jeugd was ik veel te vinden op de boerderij. Mijn moeder komt van de boerderij en in mijn naaste omgeving kwam ik veel in aanraking met het boerenbedrijf. Uiteindelijk heeft mijn huidige beroep daar wel mee te maken.

Opleiding en werk

Na de MAVO ging ik naar de Middelbare Landbouwschool en vervolgens naar de Hogere Landbouwschool. Na mijn stage in Drachten bij CAF kon ik daar meteen aan de slag als productiemedewerker. Feikje en ik zijn toen getrouwd en we woonden in Boornbergum. Onze zoon is daar geboren. Daarna kreeg ik werk in Kamerik, bij Woerden en daar zijn onze twee dochters geboren. In 1994 kon ik aan de slag in Meppel en verhuisden we naar Ruinerwold, waar we 12 ½ jaar hebben gewoond. Na 12 jaar in de productie ben ik me in Meppel bezig gaan houden met kwaliteit van zowel productie als het productieproces.

Ons gezin

Onze kinderen hebben basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Ruinerwold en Meppel gevolgd. Daarna hebben de oudste en de jongste een opleiding gedaan in de zorg en de middelste is in het onderwijs terechtgekomen. Inmiddels allemaal uitgevlogen, maar wonen in de buurt. Sinds een jaar zijn we opa en oma. Feikje past één dag in de week op en dan is het altijd feest. In 2013/2014 hebben we een mindere periode gekend. Ik ben in een fixe burn-out terechtgekomen en dat heeft me wel een jaar herstel gekost. Tegenwoordig houden we de vinger aan de pols en genieten we volop. Fietsen, wandelen etc.

Wat raakt je of waar kun je van genieten?

Muziek geeft me rust en zelfs concentratie. Ik kan werk en naar muziek luisteren goed combineren. Wij genieten van de relatie met onze dochters en schoonzons en ons kleinkind.

Heb je hobby's?

Computeren, o.a. programmeren. Dit heb ik ook altijd goed kunnen gebruiken in mijn werk. We gaan graag naar het noorden van Denemarken op vakantie, vlakbij zee.

Sinds 10 jaar rijd ik motor, dankzij de kinderen. Dat zit zo: mijn moeder wilde graag vliegen en daar is het nooit van gekomen omdat mijn vader dat niet zag zitten. Ik wilde al jaren graag motorrijden, maar Feikje vindt het maar niks.

Mijn kinderen vonden het jammer dat ik mijn droom niet kon verwezenlijken net als bij oma. We hebben een compromis gesloten: Feikje kreeg een hondje, dat ze graag wilde en ik mijn motor. Samen gaan we graag op pad op de motor.

Hoe ben je bij het Erfdeel betrokken geraakt?

Via de kerk in Ruinerwold en later die van Berghuizen, waar we kerkelijk actief zijn geweest, zijn we na onze verhuizing in 2007 naar Meppel, in het Erfdeel terecht gekomen.

We voelden ons daar direct thuis en vertrouwd. Van 2011 – 2015 zijn Feikje en ik samen diaken geweest in het Erfdeel. Dat was toen gezamenlijk met de kerk in de stad. Nu ben ik weer diaken, niet officieel, maar er is werk aan de winkel. Er waren te weinig mensen voor dit werk. Het is geen roeping, maar ik voel mij wel verantwoordelijk. Ik zorg nu weer samen met anderen voor het dienst- en collecterooster en ik maak de notulen.

Wat is volgens jou belangrijk in je geloofsleven?

Geloof is voor mij een vaste basis. Wij, Feikje en ik, zijn allebei met het geloof opgegroeid en zijn altijd bij het kerkenwerk betrokken gebleven. Geloven is vertrouwen en dat aanvaarden is best een hele kunst.

Hoe zie je de toekomst van de nieuwe gemeente?

Ik heb nooit het geloof verloren in een doorstart van onze oecumenische gemeente. In vertrouwen ga ik dus verder.

Wat komt er op jouw tegeltje te staan?

Sizzen is neat, mar dwaan is in ding

(vrij vertaald): niet praten maar doen.

Wietske



DIACONIE

Collectiebonnen 2022:

Voor 2022 zijn nieuwe collectiebonnen te bestellen.

We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,- per vel) over te maken op bankrekening

NL82 TRIO 0320 3360 18 ten name van NOG Meppel o.v.v.

de gewenste waarde per bon en uw adres.

Als uw betaling is ontvangen worden de bonnen u toegestuurd.

Bijdragen voor collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectiedoel.

Diaconale collecten:

De diakenen hebben met elkaar 7 diaconale doelen vastgesteld waarvoor we het komende half jaar regelmatig collecteren. Naast een collecte voor diaconale activiteiten binnen onze nieuwe gemeente zijn dit de Titia Stichting en 5 projecten van Kerk in Actie. Op de website nogmeppel.nl staat vermeld welke KIA-projecten dit zijn.

Voor de collecten zal voorlopig geen gebruik worden gemaakt van de apostelapp. Bijdragen kunnen wel overgemaakt worden op bovenstaande rekening ovv het collectiedoel. Op de website nogmeppel.nl staat vermeld voor welke diaconale doelen er gecollecteerd wordt. Naast de diaconale collecte wordt wekelijks gecollecteerd voor de eigen gemeente.

Colofon: Kopij voor de Bouwstenen kunt u mailen naar: bouwstenennog@gmail.com

Website NOG

Op de website is veel informatie te vinden. <https://nogmeppel.nl/>

Instagram NOG

de Nieuwe Oecumenische Gemeente is te volgen via Instagram: [oecumene_in_meppel](#)

Facebook NOG klik [hier](#) en volg ons op Facebook.

Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: diaconienog@gmail.com

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Nieuwe Oecumenische Gemeente en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van NOG <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>

Dit informatieblad van de Nieuwe Oecumenische Gemeente is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.

Wie zijn wij

Binnen onze Oecumenische Gemeente vinden we het belangrijk dat:

We respectvol omgaan en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging.

We ruimzinnig met elkaar zoeken hoe Bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag
Iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn.

We open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten.

We een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak.

We het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar invullen.

Er ruimte blijft voor mensen met een verstandelijke beperking. We hanteren hierbij dat we samendoen wat samen kan.

De Nieuwe Oecumenische Gemeente komt voort uit Het Erfdeel. Wij zijn een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl

Namasté

Is een groep jongeren van 12-17 die bij elkaar komt om met elkaar in gesprek te gaan en activiteiten te doen. Begeleider is Jan Zuidema. Wil je hier meer van weten, mail dan met martijn_plas@hotmail.com