



Do-Re kerk
Vledderstraat 20

Jaargang 1, Nr. 4
25 februari 2022

Het volgende nummer verschijnt 11 maart 2022
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 9 maart 2022

Bloemengroet

13 februari Ria Wemelsfelder
20 februari Jolanda van de Kemp

Vieringen Nieuwe Oecumenische Gemeente

Vieringen bekijken

Livestream op zondagmorgen om 11.00 uur,
www.erfdeelkanaal.nl
Bekijken vanaf maandag kan ook via www.erfdeelkanaal.nl

Vieringen beluisteren

Het beluisteren van de vieringen kan via de website van de
Nieuwe Oecumenische Gemeente. Ga naar [nogmeppel.nl/vieringen beluisteren/](http://nogmeppel.nl/vieringen%20beluisteren/)

Liturgieblad

Het liturgieblad en het materiaal voor kinderen, indien beschikbaar, worden verstuurd via
<https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>



Zondag 27 februari

negende zondag van Epifanie

Voorganger: ds. Douwe Geertsma
Voorgaand gemeentelid: Wout Zilverberg
Organist: Albert Hoekerswever
Lezing: Johannes 11, 45-54
Thema: *En nu?*
Collectes: Kinderen in de Knel
Nieuwe Oecumenische Gemeente



Zondag 6 maart

eerste zondag in de veertigdagentijd
viering voor jong en oud

Voorganger: Piet Maes
Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas
Organist: Albert Hoekerswever
Lezing: Johannes 11, 55 – 12, 11
Thema: *Kriebels*
Collectes: diaconie NOG
Nieuwe Oecumenische Gemeente



Taizé viering

19.00 uur – 20.00 uur
DoRe-kerk, Vledderstraat 20

Zondag 13 maart

*tweede zondag in de veertigdagentijd
voorstellen en bevestigen in taken*

Voorganger: ds. Harmen Jansen

Voorgaand gemeentelid: Willemijn van Schilfgaarde

Pianist: Hanneke van Werven

Lezing: Johannes 12, 20-36

Thema: *Op de groei*

Collectes: KIA Oeganda

Nieuwe Oecumenische Gemeente



BERICHTEN Nieuwe Oecumenische Gemeente

SAMEN VIEREN

Aswoensdag 2 maart

Op deze dag begint de Veertigdagentijd. Dit is een periode van bezinning en extra aandacht voor de mensen om je heen, dichtbij en ver weg, en voor de wereld waarin wij wonen. Dit kan samengaan met vasten. Dat is een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken en ook om dingen als je auto minder of niet gebruiken of de computer of iPhone minder vaak gebruiken of uit laten staan. Of je vast en hoe je vast is een persoonlijke keuze. Vasten kan ook betekenen 'even minderen voor een ander'. Het idee is wat je bespaart of kunt missen te geven aan anderen om hun leven beter te maken. Naast de vieringen op zondag rond een eigen project zijn er in onze gemeente vanaf woensdag 9 maart vastenmaaltijden. Deze gaan gepaard met een vastenactie voor een door het college van diakenen nader te bepalen doel.

Aswoensdagviering

Op 2 maart is er om 18.00 uur een Aswoensdagviering in de Sint Stephanus, Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30. Voor wie wil, kan in deze viering het askruisje en de eucharistie worden ontvangen.

Voorganger is pastor César Cortés. Iedereen is van harte welkom.

Binnenkort zijn de besluiten van de bisschoppen over het loslaten van een aantal coronaregels ten aanzien van de vieringen bekend. Het is verstandig om van tevoren hiervan kennis te nemen via de website van de geloofsgemeenschap Sint Stephanus, <https://www.rkkerkmeppel.nl>

Project Veertigdagentijd en Pasen



Het thema in de vieringen in de 40 dagentijd is **Groeien!**

In de vieringen lezen we uit Johannes en Spreuken. Daarbij geven we iedere week op een andere wijze een bijpassende uitwerking. Dat doen we samen. Op gevarieerde wijze. Dat past bij de veelkleurige gemeente die we zijn en waarbij we verder willen groeien.

Het thema maken we zichtbaar op de feestelijke slinger die in de kerk hangt. Iedere zondag voegen we een vlag toe. Met beelden die passen bij de schriftlezing. Soms maken we een vlag samen in- of voor de viering. Iedere week kent zijn eigen unieke werkwijze.

6 maart Jong en Oud-viering. We hebben het over 'Kriebels'. Waar krijg jij de kriebels van? We nodigen je uit om bij binnenkomst iets te kriebelen op de 1e vlag.

13 maart gaat over 'Op de groei'. We krijgen een beeld van de werkgroep bloemschikken over hoe het liturgisch bloemstuk ontstaat.

20 maart lezen we over 'de helper van God'. We verzamelen deze zondag boeken die ons hebben geïnspireerd. Inspireer elkaar en neem je favoriete boek mee naar de viering. Tijdens de opstap is er ruimte om over het boek te vertellen.

27 maart hebben we het over 'Kom je ook?'. We sluiten aan bij het thema van de schriftlezing over de verloren zoon. Hoe kom je los van overtuigingen uit het verleden? Tijdens de vaste maaltijd van woensdag 23 maart is er gelegenheid hier samen beeld aan te geven door het maken van een collage.

3 april staat in het teken van de vraag 'Wat is wijs?'. Vooraf aan deze viering nodigen we je uit om jouw favoriete spreuk rond dit thema te delen met het voorgaand gemeentelid van de zondag. Informatie daarover volgt in de volgende Bouwstenen.

10 april is het Palmпасen. We vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem door het maken van onze eigen Palmpasentak. En uiteraard is er de bekende optocht in de kerkzaal.

Met Pasen, **17 april**, sluiten we het thema af met opnieuw een jong en oud viering. We zijn dan allemaal vast weer iets gegroeid. Ieder op onze eigen veelkleurige wijze.

Namens de werkgroep Vieringen,
Martijn, Mariëlle, Wout en Mariët

Groeischikking

De taakgroep Liturgisch bloemschikken maakt voor de groeischikking in de Veertigdagentijd en Pasen gebruik van suggesties uit de brochure 'Liturgisch bloemschikken, Veertigdagentijd en Pasen 2022' van de Protestantse Kerk in Nederland. Aanpassingen vinden plaats door het project van onze eigen gemeente 'GROEIEN', door een andere lichtval en ruimtebeleving in de huidige kerkzaal dan in de kerkzaal van Het Erf en door de plaats van de camera's voor de livestream.

Basis is een vierkante, glazen schaal met een strakke vormgeving van plantaardige materialen in rechthoekige en vierkante bundelingen. Dit zorgt voor eenvoud en soberheid die passen bij de vastentijd.

Op de eerste drie zondagen van de Veertigdagentijd staan grassen en riet in de groeischikking als symbolen van vergankelijkheid en volharding. Vanaf de vierde zondag worden zij beetje bij beetje vervangen door groene takken als symbool van nieuw leven.

Elke zondag wordt de basisschikking aangevuld met een plant of bloemen die verwijzen naar het Bijbelverhaal van die zondag. Indien nodig, kan dit ook een voorwerp zijn. Op zondag 6 maart is dit een vetplant die een ingrediënt is van de kostbare olie waarmee Maria Jezus zalft.



Huispaaskaars bestellen

Dit jaar kun je je huispaaskaars zelf bestellen bij Boca Kaarsen, <https://www.boca.nl>

Er is een ruime keuze uit verschillende thema's en maatvoeringen. Je bestelling wordt per post thuisbezorgd. De uiterste besteldatum van huispaaskaarsen is maandag 14 maart.

Taizéviering

Op zondag 6 maart is er een Taizéviering om 19.00 uur in de DoRe-kerk. Met deze vieringen willen we een moment bieden voor stilte, luisteren en zingen. Dit doen we samen. In de voorbereiding, in de muzikale omlijsting en door er te zijn. Het is een stilteviering met liederen uit Taizé. Er is ruimte om even thuis te komen bij jezelf. En daarmee ook bij elkaar. Je bent van harte welkom.

Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde, 06-20049826

Afscheid Graddie Meijer

Op zondag 6 maart neemt Graddie Meijer afscheid als pastor van de DoRe-gemeente vanwege haar pensioen. Zij biedt haar gemeente en genodigden 's middags een musical aan van Kees Posthumus en Juul Beerta. Wij wensen haar en de DoRe-gemeente een feestelijke dag toe en Graddie vrede en alle goeds in de nieuwe tijd die voor haar ligt. Wij hopen haar met enige regelmaat te blijven zien en horen als gastvoorganger in onze oecumenische gemeente.

Voorstellen en bevestigen

Op zondag 13 maart zal Jan Albert Kreuze worden voorgesteld als kerkrentmeester en Elly van Sas als coördinator van de buurt van leden en vrienden buiten Meppel. Zij neemt deze taak over van Femke Groen. Jan Albert en Elly zullen ook in hun taak worden bevestigd. Ds. Harmen Jansen, die per 1 maart aan onze gemeente verbonden is als interim-predikant en deze zondag voorgaat, zal ook de vraag naar geheimhouding beantwoorden en een zegen ontvangen. Ds. Femke Groen is de voorganger bij het voorstellen en bevestigen in hun taken.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Meeleven

Voor velen zal het een grote opluchting zijn dat de meeste coronaregels zijn opgeheven. Na bijna twee jaar 'gaat het land weer open'. Of en hoe wij terugkeren naar het 'oude normaal' is nog even afwachten. In de kerkzaal is er plaats voor meer mensen en wij kunnen samen weer koffie en theedrinken na de vieringen. Ook bij de vastenmaaltijden mogen wij naast elkaar aanschuiven. Sport en spel, kunst en cultuur en elkaar weer vrij ontmoeten binnenshuis en buitenshuis kunnen ons persoonlijk welzijn en welbevinden herstellen en vergroten. Tegelijk zijn er mensen die te midden van alles dat weer kan zichzelf beperkingen opleggen en grote groepen of drukte mijden. Wij denken aan mensen met een kwetsbare gezondheid en aan mantelzorgers van zieken en herstellenden en van stervenden. Vanuit de wetenschap dat corona geen griepje is, moeten zij alert blijven en soms of regelmatig afzien van de vrijheden waarvan anderen volop genieten.

Bijstand in interim-tijd

Bij overlijden en ernstige situaties kan contact opgenomen worden met Femke Groen, 0522 – 256322, femke.g.groen@gmail.com en Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com

Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of buurtcoördinator of buurtouderling.

INSPIRATIE EN BEZINNING

Meditatieavond

Datum: maandag 28 februari.

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Kosten: €2,00 per persoon.

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com

Lezing van Marinus van den Berg

Thema: Ode aan de eenzaamheid.

Datum: vrijdag 4 maart.

Tijd: 14.00 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Toegang gratis, vrije gift wordt op prijs gesteld.

Gespreksgroep 'De zin van het leven'

Thema: natuur en zin.

Datum: maandag 7 maart.

Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Coördinatie: Anneke van der Velde, veld5834@planet.nl

Meditatieavond

Datum: maandag 14 maart.

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Kosten: €2,00 per persoon.

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com

SAMEN DELEN

Vastenmaaltijd

Soep met broodjes en een toetje.

Datum: woensdag 9 maart.

Tijd: aanvang 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.



Kosten: volwassenen €3,50, kinderen tot 12 jaar €2,00.

Aanmelden als deelnemer voor of op zaterdag 5 maart bij femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322.

Aanmelden voor vervoer voor of op zaterdag 5 maart bij femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322.

Aanmelden als kok (pan soep voor zes personen) voor of op zaterdag 5 maart bij femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322. De vastenmaaltijden zijn mede mogelijk door Stichting Haella.

Zie voor meer informatie de gemeentegids van de Nieuwe Oecumenische Gemeente, blz. 8 en 9.

Vastenmaaltijd

Stamppottenbuffet en een toetje.

Datum: woensdag 16 maart.

Tijd: aanvang 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Kosten: volwassenen €3,50, kinderen tot 12 jaar €2,00.

Aanmelden als deelnemer voor of op zaterdag 12 maart bij femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322.

Aanmelden voor vervoer voor of op zaterdag 12 maart bij femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322.

Aanmelden als kok (pan stamppot voor zes personen) voor of op zaterdag 12 maart bij femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322.

De vastenmaaltijden zijn mede mogelijk door Stichting Haella.

Zie voor meer informatie de gemeentegids van de Nieuwe Oecumenische Gemeente, blz. 8 en 9.

Vlinder

Ik wens je een gezegende vastentijd,
waarin je sommige dingen
bewust langzamer en voorzichtiger doet
om steeds meer bij jezelf te komen,
zodat met Pasen het volle leven in je opbloeit
en voor jou en de mensen om je heen tot zegen wordt.
(Anselm Grün, Leven met hart en ziel)

Kees Stroop

Actie Kerkbalans

2022



Actie

Kerkbalans Deze is: 67.500 euro.

Beste gemeenteleden en alle anderen die betrokken zijn bij de NOG,

Wij zijn blij u de voorlopige opbrengst van de actie kerkbalans 2022 te kunnen meedelen.

Een resultaat waar wij heel erg blij mee zijn en ons in staat stelt vorm en inhoud te geven aan het kerkelijk werk binnen onze Nieuwe Oecumenische Gemeente (NOG). *Uw bijdrage samen met de verkregen bijdrage van de Protestantse Fondsen en de garantstellingen door de Solidariteitskas en Stichting Fondswerving geeft nu voldoende financiële draagkracht voor 0,4 fte (interim) predikant in de komende jaren. Dit geeft rust en ruimte om met elkaar onze gemeente op te bouwen.* Wij willen iedereen die een toezegging gedaan heeft of al daadwerkelijk geld heeft overgemaakt hartelijk bedanken. Ook alle coördinatoren en contactpersonen hartelijk dank voor jullie inzet.

Nog een kleine inhoudelijke aanvulling n.a.v. een aantal vragen ten aanzien van de actie kerkbalans.

* Als kerkrentmeesters hebben wij besloten om de mogelijkheid een machtiging af te geven voor een periodieke afschrijving niet aan te bieden. Wij gaan er van uit dat onze begunstigers, die dit willen, zelf wel in staat zijn om een periodieke overschrijving via de bank te regelen. Mocht dit, onverhoopt, toch problemen opleveren dan kunt u contact opnemen met een van de kerkrentmeesters (contactgegevens staan in de gemeentegids van de NOG)

* Info voor begunstigers die hun bijdrage via 5-jarig contract bij de belastingdienst opvoeren: Wij moeten van de PKN, als **Protestantse gemeente van bijzondere aard**, nog nadere informatie krijgen over de ANBI-status. Zodra wij deze ontvangen zullen wij dit via bouwstenen publiceren en eventueel een voorlichtingsavond organiseren. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres: kerkrentmeesterNOG@gmail.com

Namens het college van kerkrentmeesters,
Bob Bolt - voorzitter.
Roelie Schuurung – penningmeester
Jan Albert Kreuze - secretaris

Gastvrouwen/gastheren

Gastvrouwen en gastheren nemen de taak over van 'ouderling van viering'. Deze weg was al voorbereid binnen Het Erfdeel en wordt nu ook ingevoerd. De belangrijkste taken van de gastheer/-vrouw zijn het begroeten bij binnenkomst, het welkom bij aanvang van de viering en de mededelingen tijdens de viering. Hierbij hoort ook de handdruk bij aanvang en na afloop van de viering.

Deze handdruk aan het begin en einde van de viering verstaan wij binnen onze gemeente als een gebaar van hartelijkheid, bemoediging en het delen met elkaar van wat in een viering gebeurt. Hiermee sluiten we aan op onze uitgangspunten dat:

- Iedereen die zich betrokken voelt volwaardig mag meedoen met de voorbereiding, uitvoering en het bijwonen van verschillende activiteiten en vieringen.
- Wij streven naar een eenheid in verscheidenheid als het gaat om leren, belijden en rituelen. Wij zoeken niet naar kerk(recht)elijke uniformiteit in leerstellingen, belijdenisgeschriften, sacramenten en rituelen.

De kerkenraad spreekt haar vertrouwen uit dat deze uitgangspunten van voorbereiding tot de viering worden uitgedragen door iedereen die betrokken is bij de viering.

Onder het motto '*Vele handen maken licht werk*' zijn we nog op zoek naar gastvrouwen/-heren. Wil jij meer weten over deze taak of je aanmelden, neem dan contact op met Wilma Heeres, scriba (tel. 06-20567324).



DIACONIE

Collectiebonnen 2022:

Voor 2022 zijn nieuwe collectiebonnen te bestellen.

We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,- per vel) over te maken op bankrekening

NL82 TRIO 0320 3360 18 ten name van NOG Meppel o.v.v.

de gewenste waarde per bon en uw adres.

Als uw betaling is ontvangen worden de bonnen u toegestuurd.

Bijdragen voor collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening o.v.v het collectiedoel.

Diaconale collecten

De diakenen hebben met elkaar 7 diaconale doelen vastgesteld waarvoor we het komende half jaar regelmatig collecteren. Naast een collecte voor diaconale activiteiten binnen onze nieuwe gemeente zijn dit de Titia Stichting en 5 projecten van Kerk in Actie. Op de website nogmeppel.nl staat vermeld welke KIA-projecten dit zijn.

Voor de collecten zal voorlopig geen gebruik worden gemaakt van de apostelapp. Bijdragen kunnen wel overgemaakt worden op bovenstaande rekening o.v.v het collectiedoel. Op de website nogmeppel.nl staat vermeld voor welke diaconale doelen er gecollecteerd wordt. Naast de diaconale collecte wordt wekelijks gecollecteerd voor de eigen gemeente.

Opbrengst diaconale collectes



Vanaf deze plaats zullen wij u op de hoogte houden van de opbrengsten van de collectes. Het is de bedoeling dat in elk informatieblad de opbrengsten worden vermeld van de afgelopen zondagen. We hebben wel even een inhaalslag te maken vanaf begin van het jaar. Ook de collectes die bestemd zijn voor onze eigen gemeente worden vanaf deze plaats kenbaar gemaakt.

Diaconie

<i>Datum</i>	<i>Doel</i>	<i>Opbrengst</i>
2 januari	Eigen diaconie	42,50
9 januari	Kinderen in de knel	72,00
16 januari	Oeganda	15,00
23 januari	St. Titia	117,00
30 januari	Indonesië	115,57
6 februari	Eigen diaconie	61,00
13 februari	Vrolijkheid in AZC	67,00
20 februari	Nepal	50,40

Eigen gemeente

<i>Datum</i>	<i>Opbrengst</i>
2 januari	17,50
9 januari	42,00
16 januari	15,00
23 januari	147,00
30 januari	49,62
6 februari	72,90
13 februari	46,09
20 februari	41,10

Namens het college van diakenen,
Henk Rous
Willemijn van Schilfgaarde
Eelke Veenstra
Eef Lugtmeier

'ODE AAN DE EENZAAMHEID'

Lezing Marinus van den Berg

4 maart 2022, 14.00 uur

DoRe Kerk Meppel

Vledderstraat 20

Toegang gratis (vrije gift)



Marinus van den Berg houdt in zijn lezing een tegendraads en warm pleidooi over de waarde van het alleen-zijn. In onze samenleving is eenzaamheid een steeds groter probleem: steeds meer mensen zitten in een sociaal isolement of blijven alleen achter. De psychologische gevolgen daarvan zijn niet te overzien en vormen dé uitdaging van de 21e eeuw.

Marinus van den Berg biedt echter een verrassend perspectief op eenzaamheid. Het begrip heeft volgens hem te veel een dramatische klank en alleen nog maar een negatieve betekenis. Van den Berg daagt ons uit: hoe kunnen we omgaan met onze fundamentele eenzaamheid? En kan alleen-zijn toch ook zijn waarde hebben?

Marinus van den Berg werd in 1947 in Wijhe (Overijssel) geboren. Hij bezocht het kleine seminarie te Zenderen en studeerde vervolgens aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht en aan de Universiteit van Yale in New Haven (VS). Nadat hij acht jaar pastor in het verpleeghuis Randerode in Apeldoorn was geweest, werd hij in 1984 pastoraal vormingswerker voor de gezondheidszorg in Almelo. Een functie die hij vijftien jaar uitoefende. Sinds 1 juni 1998 is hij geestelijk verzorger in Antonius IJsselmonde te Rotterdam en sinds 1 oktober 2008 bij het regionaal palliatief centrum Cadenza te Rotterdam. Marinus van den Berg heeft al tientallen succesvolle boeken geschreven en is een veelgevraagd spreker op lezingen en symposia. Rode draad in zijn werk: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met afscheid en de dood.

Bedankt

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Meppel ontving een bedankbrief voor de gift van € 900,00 aan de Groene Wens Boot. Deze gift was van de toenmalige diaconie. Het doel was aangedragen door Het Erfdeel. De organisatie hoopt in april weer te kunnen varen. Zie voor het bedankje het bericht hieronder.


Stichting
Groene Wens Boot



Zwartsluis/Ossenzijl, 29 januari 2022

Aan: Diaconie Protestantse Gemeente Meppel

Geachte leden van de Diaconie,

Wij zijn blij verrast met uw gift aan onze stichting van € 900,00. In deze coronatijd denkt u, mede door uw contacten met onze vrijwillige schipper Peter Hogewoning te Meppel, aan de Groene Wens Boot te Ossenzijl. Wij zijn de Diaconie van de Protestantse Gemeente Meppel hiervoor erg erkentelijk en waarderen dit bijzonder.

Zoals u wellicht weet hebben wij onze Groene Wens Boot laten bouwen om mensen met een beperking samen met hun familie/mantelzorgers/vrienden een dagje te laten genieten van de fraaie natuur in de Nationaal Park Weerribben-Wieden. Wij varen hiermee sinds 2011. Kort samengevat:

De Groene Wensboot is een fluisterboot die rondvaart in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het is een fluisterboot die speciaal bestemd is voor gezinnen waarvan een gezinslid (of meerdere) een fysieke beperking heeft.

Onze boot is hiervoor speciaal gebouwd. Mensen, die aan een (elektrische) rolstoel of bed gebonden zijn, kunnen zonder problemen aan en van boord. Daarnaast is ook het interieur van de boot helemaal geschikt gemaakt voor een dagje varen.

Zo zijn er diverse voorzieningen getroffen waaronder: een personenlift om rolstoel of bed aan en van boord te kunnen krijgen, een keukenblok en een sanitaire ruimte met toilet, tillift, wastafel en verzorgingstafel. De boot wordt bestuurd door ervaren schippers. Door de joystickbediening is het ook mogelijk om zelf een stukje te varen.

We varen in normale jaren gemiddeld 75 keer per jaar uit. Er zijn zo'n 35 vrijwilligers (vooral schippers) actief betrokken bij onze boot.

Onze motivatie ontleen wij aan het enthousiasme van onze dankbare gasten. In het gastenboek op onze website vertellen zij hun verhaal.

Wij zitten in een lastige periode door de coronacrisis. Wij kunnen/mogen (nog) niet varen en missen de inkomsten hieruit. Voor de mensen met een beperking, waarvoor de boot speciaal gebouwd is, kan er geen fraaie dagtocht geregeld worden. Er wordt van hen een bijdrage van € 150,- gevraagd voor de daghuur, maar al twee jaar ontvangen wij deze inkomsten niet. Deze inkomsten waren toereikend voor het dekken van de (vaste) kosten. Wij ontvangen geen subsidie, dus zijn wij aangewezen op inkomsten van particuliere instellingen, (diaconie)kerken, bedrijven en andere (particuliere)donaties. Wij prijzen ons gelukkig, dat wij regelmatig hiervan steun uit de samenleving ontvangen! Hierin zien wij een dankbaar draagvlak voor onze activiteiten.

Colofon: Kopij voor de Bouwstenen kunt u mailen naar: bouwstenennog@gmail.com

Website NOG

Op de website is veel informatie te vinden. <https://nogmeppel.nl/>

Instagram NOG

de Nieuwe Oecumenische Gemeente is te volgen via Instagram: [oecumene_in_meppel](https://www.instagram.com/oecumene_in_meppel)

Facebook NOG klik [hier](#) en volg ons op Facebook.

Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: diaconienog@gmail.com

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Nieuwe Oecumenische Gemeente en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van NOG <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>

Dit informatieblad van de Nieuwe Oecumenische Gemeente is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.

Wie zijn wij

Binnen onze Oecumenische Gemeente vinden we het belangrijk dat:

We respectvol omgaan en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging.

We ruimzinnig met elkaar zoeken hoe Bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag

Iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn.

We open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten.

We een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak.

We het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar invullen.

Er ruimte blijft voor mensen met een verstandelijke beperking. We hanteren hierbij dat we samendoen wat samen kan.

De Nieuwe Oecumenische Gemeente komt voort uit Het Erfdeel. Wij zijn een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl

Namasté

Is een groep jongeren van 12-17 die bij elkaar komt om met elkaar in gesprek te gaan en activiteiten te doen. Begeleider is Jan Zuidema. Wil je hier meer van weten, mail dan met martijn_plas@hotmail.com