



Do-Re kerk
Vledderstraat 20

Jaargang 1, Nr. 6
25 maart 2022

Het volgende nummer verschijnt 8 april 2022
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 6 april 2022

Bloemengroet

13 maart Geert en Riny van Dieren

20 maart Arnold Heijblom

Vieringen Nieuwe Oecumenische Gemeente

Vieringen bekijken

Livestream op zondagmorgen om 11.00 uur, www.erfdeelkanaal.nl

Bekijken vanaf maandag kan ook via www.erfdeelkanaal.nl

Vieringen beluisteren

Het beluisteren van de vieringen kan via de website van de Nieuwe Oecumenische Gemeente. Ga naar nogmeppel.nl/vieringen-beluisteren/

Liturgieblad

Het liturgieblad en het materiaal voor kinderen, indien beschikbaar, worden verstuurd via <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>



Zondag 27 maart

vierde zondag in de veertigdagentijd

viering met maaltijd van de Heer

Voorganger: ds. Marijn Rohaan

Voorgaand gemeentelid: Eric Moen

Organist: Albert Hoekerswever

Lezing: Lucas 15, 11-32

Thema: *Kom je ook?*

Collectes: Kerk in Actie Indonesië

Nieuwe Oecumenische Gemeente



Zondag 3 april

vijfde zondag in de veertigdagentijd

Voorganger: ds. Bart Metselaar

Voorgaand gemeentelid: Wilma Heeres

Pianist: Hanneke van Werven

Lezing: Spreuken 1, 20-33

Thema: *Wat is wijs?*

Collectes: diaconie NOG

Nieuwe Oecumenische Gemeente



Taizé viering

19.00 uur – 20.00 uur

DoRe-kerk, Vledderstraat 20

Zondag 10 april

zesde zondag in de veertigdagentijd

Voorganger: ds. Kees Stroop

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas

Pianist: Martijn Dijkstra

Lezing: Johannes 12, 12-19

Thema: *Dat kan harder*

Collectes: Kinderen in de Knel

Nieuwe Oecumenische Gemeente



BERICHTEN Nieuwe Oecumenische Gemeente

SAMEN VIEREN

27 maart: zomertijd

In de nacht van 26 op 27 maart gaat de zomertijd in. De klok wordt één uur vooruitgezet.

27 maart: viering met maaltijd van de Heer

De vierde zondag in de Veertigdagentijd wordt ook wel Klein Pasen genoemd. Wij zijn op de helft van de weg naar het grote feest van Pasen. Het witte licht van dit feest schijnt door het paars van de Veertigdagentijd en kleurt deze zondag roze.

Een voorproef van Pasen kunnen wij ook ervaren in de viering van de maaltijd van de Heer. Het is de eerste maaltijdviering sinds 23 februari 2020 in onze gemeente. In verband met de nog steeds aanwezige corona hebben de diakenen een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. Zo wordt bijvoorbeeld het brood niet met de hand uitgedeeld en wordt er niet gedronken uit de beker met druivensap of wijn. Het ontvangen brood kan wel gedoopt worden in een beker met druivensap of wijn.

3 april: Taizéviering

Op zondag 3 april is er een Taizéviering om 19.00 uur in de DoRe-kerk. Met deze vieringen willen we een moment bieden voor stilte, luisteren en zingen. Dit doen we samen. In de voorbereiding, in de muzikale omlijsting en door er te zijn. Het is een stilteviering met liederen uit Taizé. Er is ruimte om even thuis te komen bij jezelf. En daarmee ook bij elkaar. Je bent van harte welkom.

Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde, 06-20049826

10 april: Palmpasen-stok maken

Op 10 april is het Palmpasen. De kinderen mogen dan een Palmpasen-stok versieren. Wij vragen jullie zelf een stok in de vorm van een kruis mee te nemen. Zorg ervoor dat de bovenkant van de stok een scherpe punt heeft. Wij regelen snoep en versiering. In verband met de inkoop van materialen graag aanmelden via scriba@nogmeppel.nl Als je het leuk vindt om een vriend of vriendin mee te nemen, meld die dan ook aan.

Taakgroep Vieren met jong en oud

Project

Op 13 maart hebben wij met elkaar nagedacht over wat je nodig hebt om te groeien. De slinger werd langer gemaakt met tekeningen hoe een groeischikking stap voor stap tot stand komt. Op 20 maart hebben wij het met elkaar er over gehad hoe een boek of een handeling je kan raken en inspireren, troosten en bemoedigen. Op 27 maart wordt de slinger langer met een collage die gemaakt is tijdens de vastenmaaltijd op 23 maart. Op 3 april delen wij met elkaar spreuken over wat wijs is. Je kunt één of meer spreuken sturen naar het voorgaand gemeentelid van die zondag, Wilma Heeres, wilmaheeres@kpnmail.nl Zij zorgt er dan voor dan deze spreuken een plaats krijgen in de slinger.



Groeischikking

Op de eerste drie zondagen van de Veertigdagentijd stonden grassen en riet in de groeischikking als symbolen van vergankelijkheid en volharding. Vanaf de vierde zondag worden zij beetje bij beetje vervangen door groene takken als symbool van nieuw leven.

Elke zondag wordt de basisschikking aangevuld met een plant of bloemen die verwijzen naar het Bijbelverhaal van die zondag. Op zondag 27 maart zijn dit bloesemtakken als symbool van een nieuw begin en op zondag 3 april rode bloemen als symbool van Geest en wijsheid.

Wij gedenken

Maria Catharina - Ria - Wemelsfelder - van der Borden 22 juni 1937 - 14 maart 2022

Ria is op maandag 14 maart plotseling overleden in de leeftijd van 84 jaar. Ze had een paar weken daarvoor een operatie ondergaan aan haar heup. Daar zag ze tegen op en dat hield haar bezig. Ze zat volop in de herstelperiode. Met een hartinfarct stopte haar leven.

Ria was een vrouw waar je respect voor had. Ze wilde het hebben over de dingen die ertoe doen. Ze is wijkzuster geweest en kwam overal over de vloer, zorgend en helpend.

In het gezin was zij jarenlang de kostwinner en zorgde haar man Jan voor de kinderen Pieter en Aline.

Voor Ria had geloven alles te maken met verantwoordelijkheid voor de aarde, de natuur, het milieu, zuinig zijn op grondstoffen en niet uitputten, maar ook met het mooie willen zien, de wonderen om ons heen.

Daarom hebben we Genesis 9 gelezen; het verhaal waarin God een verbond sluit met alle levende wezens, planten, dieren, mensen en hen in zijn hart sluit. Om dat verbond te gedenken verschijnt de regenboog, die de aarde met de hemel verbindt in een zevenkleurig licht.

Het afscheid was maandag 21 maart om 10.30 uur in de Grote- of Mariakerk en 's middags is Ria begraven op de Algemene Begraafplaats in Heiloo, haar geliefde West-Friesland.

We wensen Pieter, Aline, Remko en Tara veel sterkte bij dit verlies.

Femke Groen

Correspondentieadres: Randweg 144, 7944 BP Meppel

Meeleven

Wij denken aan hen die herstellende zijn en van wie dit harde werken meer energie en tijd vraagt dan zij hadden gedacht. Ook denken wij aan hen die leven met een gemis, dat dieper en pijnlijker ervaren kan worden nu het voorjaar zich zo aangenaam en bijna explosief laat voelen, zien, horen en ruiken.

Daarnaast denken wij aan de vluchtelingen uit Oekraïne, die onderdak mogen vinden in het oude ziekenhuis.

Het college van diakenen heeft ons in de Bouwsteen van 11 maart breed geïnformeerd over de mogelijkheden om zich voor hen in te zetten. Gevraagd of ongevraagd zullen hun en onze wegen elkaar kruisen in Oosterboer en op andere plekken in onze stad. Waar woorden tekortschieten, kan een gebaar veelzeggend zijn.

Bijstand in interim-tijd

Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com

Bij overlijden en ernstige situaties kan contact opgenomen worden met Femke Groen, 0522 – 256322, femke.g.groen@gmail.com en Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com

Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of buurtcoördinator.

Contactpersonen

Op woensdagavond 30 maart bespreken contactpersonen en buurtcoördinatoren de manier van omzien naar elkaar in de Nieuwe Oecumenische Gemeente en maken zij kennis met de interim-predikant Harmen Jansen. Deze bijeenkomst wordt gehouden na de vastenmaaltijd in de Mennozaal van de DoRe-kerk.

Kerkcafé



Datum: donderdag 31 maart.

Plaats: Koffiekamer De Beemd, Bouwkamp 2.

Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur.

Inlichtingen: Liesbeth Varkevisser – Dekker, tel. 852132.

INSPIRATIE EN BEZINNING

Meditatieavond

Datum: maandag 28 maart.

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Kosten: €2,00 per persoon.

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com

‘Spelen’ met en in verhalen

Datum: donderdag 31 maart.

Tijd: 20.00 uur, inloop 19.45 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Informatie en aanmelden: Tjimmie van der Wal, t.vanderwal.1@kpnmail.nl of tel. 06-48765559

Gespreksgroep ‘De zin van het leven’

Thema: generaties en zin.

Datum: maandag 4 april.

Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Coördinatie: Anneke van der Velde, veld5834@planet.nl

Meditatieavond

Datum: maandag 11 april.

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Kosten: €2,00 per persoon.

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com

SAMEN DELEN

Gefeliciteerd

Als Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel, de Nieuwe Oecumenische Gemeente, feliciteren wij de Protestantse Gemeente te Meppel met de ingebruikname van het kerkelijk centrum De Samenstroom op 20 maart. Dit moderne centrum in een historische jas uit 1897 opent de deuren niet alleen op zondag, maar ook op een aantal doordeweekse dagen. Zo wil het een open huis zijn voor alle Meppelers. Wij wensen de Protestantse Gemeente te Meppel alle goeds bij de kansen en de mogelijkheden die dit kerkelijk centrum biedt.

Afscheid

Ook is op 20 maart afscheid genomen van de Grote- of Mariakerk. De deuren van deze kerk, die ook wel de parel van Meppel wordt genoemd, zijn gesloten als plaats van samenkomst voor vieringen op zondagen en hoogtijdagen. Sinds 1422 staat zij in het centrum van de stad. Wij hopen dat *‘dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan (Sytze de Vries),* – en dat zijn in zes eeuwen heel veel generaties – een open huis mag blijven voor alle Meppelers.

Vastenmaaltijd

Ovenschotels en een toetje.

Datum: woensdag 30 maart.

Tijd: aanvang 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Kosten: volwassenen €3,50, kinderen tot 12 jaar €2,00.

Aanmelden als deelnemer voor of op zaterdag 26 maart bij femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322.

Aanmelden voor vervoer voor of op zaterdag 26 maart bij femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322.

Aanmelden als kok (ovenshotel voor zes personen) voor of op zaterdag 26 maart bij femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322.

De vastenmaaltijden zijn mede mogelijk door Stichting Haella.



Vastenmaaltijd

Soep met broodjes en pannenkoeken en een toetje.

Datum: woensdag 6 april.

Tijd: aanvang 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Kosten: volwassenen €3,50, kinderen tot 12 jaar €2,00.

Aanmelden als deelnemer voor of op zaterdag 2 april bij femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322.

Aanmelden voor vervoer voor of op zaterdag 2 april bij femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322.

Aanmelden als kok (pan soep voor zes personen) voor of op zaterdag 2 april [bij femke.g.groen@gmail.com](mailto:femke.g.groen@gmail.com) of tel. 256322.

De vastenmaaltijden zijn mede mogelijk door Stichting Haella.

Vlinder

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.

Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huiv'rend ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.

Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan –
vrede de weg voor mijn voeten.
(Huub Oosterhuis)

Kees Stroop

Vanuit kerkenraad

We begonnen de vergadering met het welkom heten van Harmen Jansen. Het is fijn om hem in ons midden te hebben. Nu we een tijdje op weg zijn, worden ook de eerste besluiten genomen. Zo is de begroting, die opgesteld was bij de aanvraag voor onze gemeente van bijzondere aard, officieel vastgesteld. Wilt u deze begroting inzien neem dan contact op met de kerkrentmeesters of diakenen (zijn twee verschillende begrotingen).

De eerste contacten met kerken om ons heen zijn gelegd. Aldert Dijk is voor het eerst naar de kringvergadering geweest. We zijn uitgenodigd om mee te doen met de school-kerk viering wat we graag doen op het moment dat er ook een datum bekend is.

Tijdens deze vergadering hebben we wat langer stil gestaan bij de vraag wat we vanuit NOG kunnen bijdragen aan de nood in de Oekraïne. Ook in Meppel zal er opvang geregeld worden voor Oekraïners die hun land zijn ontvlucht. We gaan contact leggen met de gemeente om te kijken in hoeverre we hierin iets kunnen betekenen. De werkgroep 'omzien naar elkaar' onderzoekt of er ook andere mogelijkheden zijn om in of buiten onze gemeente iets te kunnen doen.

Verder zijn er vooral praktische zaken ter tafel gekomen. Bij de techniek is er nog een kink in de 'ringleiding' kabel. De paascyclus is doorgesproken en afgestemd op de vieringen van de DoRe-gemeente en andere gebruikers. In het najaar starten we met een kerstoratorium. Hierover komt in het volgende nummer meer informatie.

Gastvrouw/Gastheer

Vanaf 27 maart zullen gastvrouwen en gastheren gemeenteleden, vrienden en belangstellenden welkom heten bij de vieringen en ervoor zorgen dat alles zo goed mogelijk gaat. Ook doen zij de mededelingen tijdens de vieringen. Op deze manier verlichten zij de taken van kerkenraadsleden en maken zij duidelijk dat het samen vieren een gebeuren is van, door én met gemeenteleden, vrienden en belangstellenden.

DIACONIE

Maaltijdviering nieuwe stijl

Zondag 27 maart a.s., zal er voor het eerst sinds lange tijd weer een Maaltijd van de Heer zijn. Na twee jaar is het mooi dat we dit weer met elkaar kunnen delen. Met nieuwe diakenen, een nieuwe ruimte en een nieuwe gemeente is het ook wel even wennen. Nu het allemaal bijna hetzelfde gaat, maar net niet helemaal, toch een klein stukje vooraf. Wat hetzelfde blijft, is dat iedereen mag delen in het brood en de wijn, niemand



uitgezonderd.

We zorgen ervoor dat de tafel gereed is bij aanvang van de viering. Op onze tafel staat brood (B), druivensap (D) en wijn (W). Dit is ook de volgorde waarop de maaltijd gedeeld wordt. Nu de ruimte beperkt is, zullen we starten met 1 uitgiftepunt vooraan in de kerkzaal. We lopen langs de ene wand naar voren en langs de andere wand weer terug naar onze plaatsen. De achterste rij begint met naar voren lopen. Zoals u ziet, gebruiken we geen middenpad. Het is fijn als de hele rij (dus aan beide zijde van het gangpad) naar voren gaat voordat de volgende rij start.

Uitzondering hierop is als u gebruik maakt van een rolstoel, rollator of niet lang kunt staan. Dan is er alle ruimte in het middenpad.

We zullen het brood delen met behulp van een (suiker)tang. We vragen iedereen om het brood (de hostie) te dopen in de beker met druivensap of wijn. Na twee jaar Corona zullen we niet meer drinken uit de bekertjes. Hiermee ontvangt iedereen "brood voor onderweg" en "de beker van vrede".

Aangezien onze vieringen worden gestreamd toch een stukje rond privacy. Bij het naar voren komen en teruglopen is het goed

mogelijk dat u herkenbaar in beeld komt. De streaming wordt later op YouTube gezet waarmee de beelden voor langere tijd door iedereen bekeken kunnen worden. Mocht u dit vervelend vinden, dan kunt u ook blijven zitten. Wij komen dan langs met brood en wijn. Dit gebeurt ook als u niet in staat bent om naar voren te komen.

Zo gaan we van start, en dan gaan we er van alles over vinden. We passen aan wat nodig is en gaan het vervolgens opnieuw proberen. Er komt een moment dat we weer helemaal gewend zijn aan alle nieuwigheden.

Diaconale collecten

De diakenen hebben met elkaar 7 diaconale doelen vastgesteld waarvoor we het komende half jaar regelmatig collecteren. Naast een collecte voor diaconale activiteiten binnen onze nieuwe gemeente zijn dit de Titia Stichting en 5 projecten van Kerk in Actie. Op de website nogmeppel.nl staat vermeld welke KIA-projecten dit zijn.

Voor de collecten zal voorlopig geen gebruik worden gemaakt van de apostelapp. Bijdragen kunnen wel overgemaakt worden op bovenstaande rekening o.v.v. het collectedoel. Op de website nogmeppel.nl staat vermeld voor welke diaconale doelen er gecollecteerd wordt. Naast de diaconale collecte wordt wekelijks gecollecteerd voor de eigen gemeente.

Opbrengst diaconale collectes

De opbrengst van de collectes van de afgelopen 2 weken:

Diaconie

Datum	Doel	Opbrengst
13 maart	Eigen diaconie	188,95
20 maart	St. Titia	190,55

Eigen gemeente

Datum	Opbrengst
13 maart	88,30
20 maart	79,85

Collectebonnen (verzoek)

U heeft in de vorige bouwsteen al kunnen lezen over het kunnen verkrijgen van collectebonnen. Graag willen u onze ervaringen laten weten. We zijn erg enthousiast over het gebruik van collectebonnen, het tellen wordt een stuk eenvoudiger en we zijn niet of met veel minder cashgeld onderweg. Ook het storten van cashgeld is tegenwoordig niet meer gratis.

De voordelen zijn er niet alleen voor de diaconie, door de vastgelegde aanschaf van collectebonnen is het ook in 1 keer geschikt als aftrekpost voor de belastingdienst.

Begrijp ons goed, we zijn blij met iedere cent, maar als het voor u geen probleem is, zijn we echt blij met collectebonnen.

Namens het college van diakenen,
Henk Rous
Willemijn van Schilfgaarde
Eelke Veenstra
Eef Lugtmeier



Groene Theologie

Inkijk exemplaar beschikbaar gesteld door Hein van den Heuvel

Het boek Groene Theologie heb ik aangeschaft in 2019, gelezen en in de boekenkast gezet. Of het geschikt is voor kringwerk, dat hoor ik graag.

Groene theologie is een boek van Trees van Montfoort en is als inkijk exemplaar beschikbaar. Het is de bedoeling dat dit boek door wordt gegeven aan een ander adres. Gerda Otter heeft het boek in bezit en zal het doorgeven aan ...

Door geven

Het is niet de bedoeling dat dit exemplaar ongelezen 2 weken op 1 adres blijft liggen. Heeft u weinig tijd, dan bekijkt u het vluchtig en geeft u het door aan een ander. Op deze wijze kunnen we meer mensen bereiken en de belangstelling peilen.

De bedoeling

De bedoeling is om zo breed mogelijk publiek te bereiken om met dit thema aan het werk te gaan via bezinning en gesprekken, maar ook heel praktisch elkaar te stimuleren om duurzamer te leven zonder te moraliseren. Zodra er voldoende belangstelling is kan er in september een leerhuis gestart worden met dit boek, of met onderdelen uit het boek. Een combinatie met een broodmaaltijd is ook een mogelijkheid. Naar ik hoop komen de deelnemers uit verschillende kerkgenootschappen en levensovertuigingen en kunnen we van elkaar leren.

Via het internet is meer informatie te vinden bij de uitgever Skandalon.

- Wilt u dit boek inzien?
- Heeft u vragen of suggesties t.a.v. dit thema?

Neem dan contact op met:

Hein van den Heuvel

Tel. 0522 253494

E-mail: heinvandenheuvel@ziggo.nl

“Spelen” met en in verhalen.....

Onder leiding van: Tjimmie van der Wal

Datum: donderdag 17 en 31 maart 2022, 3^e datum in overleg

Tijd: start 20.00 uur; inloop en koffie 19.45 uur

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat

Aanmelden: Tjimmie van der Wal: tel. 06-48765559;

e-mail: t.vanderwal.1@kpnmail.nl

Op zondag maar ook door de week staan we regelmatig stil bij een verhaal uit de bijbel. Dat doen we omdat die verhalen ons vandaag nog steeds iets hebben te zeggen. Het gaat dan bijna altijd over belangrijke momenten en over beslissingen die mensen toen moesten nemen, maar die ook u en jij moet nemen. En dat zegt veel over hoe je wilt leven en geloven, over de zin of de onzin van het leven. Daar kunnen we natuurlijk over gaan praten maar in de bibliodrama gaan we dat ook ervaren.

We gaan spelenderwijs een bijbels verhaal over leven en geloven verbinden met onze eigen levens- en geloofsverhalen; dát willen we gaan doen op deze avonden. De kracht van bibliodrama is dat je ervaart en voelt dat die verhalen van zoveel eeuwen geleden vandaag nog steeds waar zijn, dat ze over jou en u en mij gaan, wijsheidsverhalen.

In het therapeutische centrum in Hattem heb ik jarenlang wekelijks bibliodrama geleid. Daar zijn ook veel jonge mensen. Zij zeggen na een bibliodrama dat zij anders naar het Bijbelverhaal kijken. Ze zeggen dat ze zichzelf er beter door leren kennen en ervaren hebben wat geloof voor hen betekent.

Ik zou zeggen: mis het niet!!

Omdat we het verhaal ook praktisch uitwerken is het wenselijk dat we open kunnen staan voor onze eigen innerlijke levens- en geloofservaringen en dat van de medespelers.

Bibliodrama kan gespeeld worden met 8 tot 12 deelnemers.

Colofon: Kopij voor de Bouwstenen kunt u mailen naar: bouwstenennog@gmail.com

Website NOG

Op de website is veel informatie te vinden. <https://nogmeppel.nl/>

Instagram NOG

de Nieuwe Oecumenische Gemeente is te volgen via Instagram: [oecumene_in_meppel](https://www.instagram.com/oecumene_in_meppel)

Facebook NOG klik [hier](#) en volg ons op Facebook.

Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: diaconienog@gmail.com



Collectebonnen 2022:

Voor 2022 zijn nieuwe collectebonnen te bestellen.

We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,- per vel) over te maken op bankrekening

NL82 TRIO 0320 3360 18 ten name van NOG Meppel o.v.v.
de gewenste waarde per bon en uw adres.

Als uw betaling is ontvangen worden de bonnen u toegestuurd.

Bijdragen voor collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening o.v.v het collectedoel.

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Nieuwe Oecumenische Gemeente en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van NOG <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>

Dit informatieblad van de Nieuwe Oecumenische Gemeente is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.

Wie zijn wij

Binnen onze Oecumenische Gemeente vinden we het belangrijk dat:

We respectvol omgaan en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging.

We ruimzinnig met elkaar zoeken hoe Bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag

Iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn.

We open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten.

We een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak.

We het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar invullen.

Er ruimte blijft voor mensen met een verstandelijke beperking. We hanteren hierbij dat we samendoen wat samen kan.

De Nieuwe Oecumenische Gemeente komt voort uit Het Erfdeel. Wij zijn een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl

Namasté

Is een groep jongeren van 12-17 die bij elkaar komt om met elkaar in gesprek te gaan en activiteiten te doen. Begeleider is Jan Zuidema. Wil je hier meer van weten, mail dan met martijn_plas@hotmail.com