



Do-Re kerk
Vledderstraat 20

Jaargang 1, Nr. 7
8 april 2022



Het volgende nummer verschijnt 22 april 2022
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 20 april 2022

Bloemengroet

27 maart Ria van Wieren
3 april Dirk Bouma en Rommy Wiersma

Vieringen Nieuwe Oecumenische Gemeente

Vieringen bekijken

Livestream op zondagmorgen om 11.00 uur, www.erfdeelkanaal.nl
Bekijken vanaf maandag kan ook via www.erfdeelkanaal.nl

Vieringen beluisteren

Het beluisteren van de vieringen kan via de website van de Nieuwe Oecumenische Gemeente. Ga naar nogmeppel.nl/vieringen_beluisteren/

Liturgieblad

Het liturgieblad en het materiaal voor kinderen, indien beschikbaar, worden verstuurd via <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>

Zondag 10 april

zesde zondag in de veertigdagentijd

Voorganger: ds. Kees Stroop

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas

Pianist: Martijn Dijkstra

Lezing: Johannes 12, 12-19

Thema: *Dat kan harder*

Collectes: Kinderen in de Knel

Nieuwe Oecumenische Gemeente



Donderdag 14 april, 19.00 uur

Witte Donderdag

viering met maaltijd van de Heer

Voorganger: ds. Femke Groen

Voorgaand gemeentelid: Klazien Tempelaar

Organist: Albert Hoekerswever

Lezing: Johannes 13, 1-18

Geen collectes



Vrijdag 15 april, 20.30 uur

Goede Vrijdag

kruiswegstaties van Ted Felen

Voorganger: ds. Kees Stroop

Voorgaand gemeentelid: Willemijn van Schilfgaarde

Pianist: Gerrit en Hanneke van Werven

Geen collectes



Zaterdag 16 april, 20.30 uur

Paasnacht

viering met maaltijd van de Heer

Voorgangers: ds. Kees Stroop

Voorgaand gemeentelid: Wout Silberberg

Organist: Albert Hoekerswever

Geen collectes



Zondag 17 april

eerste zondag van Pasen

viering voor jong en oud

Voorganger: ds. Femke Groen

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas

Pianist: Gerrit en Hanneke van Werven

Lezing: Johannes 20, 1-18

Thema: *Droog je tranen*

Collectes: Kerk in Actie Vrolijkheid in AZC

Nieuwe Oecumenische Gemeente



Zondag 24 april

tweede zondag van Pasen

Voorganger: ds. Femke Groen

Voorgaand gemeentelid: Eric Moen

Pianist: Gerrit en Hanneke van Werven

Lezing: Johannes 20, 19-31

Thema: *De achtste dag*

Collectes: Kerk in Actie Nepal

Nieuwe Oecumenische Gemeente



BERICHTEN Nieuwe Oecumenische Gemeente

SAMEN VIEREN

Palmpasen

Op zondag 10 april maken kinderen tijdens de nevenviering een Palmpasen-stok. In overleg met de kinderen die zich tot nu toe hebben aangemeld, is besloten geen optocht in de kerkzaal te houden.

Wij zingen wel het feestelijke lied 'Zwaai, zwaai, zwaai met jonge groene takken'. Na de viering worden bij de uitgang buxustakjes uitgereikt. Dit is een eeuwenoude traditie die wij als oecumenische gemeenschap graag in ere houden.

Goede Week

In de Goede of Stille Week kunnen wij bijna weer Pasen vieren als voor de coronacrisis. Bijna, omdat er corona is en blijft en iedereen zelf een keuze maakt hoe hiermee om te gaan. Wel volgen wij de aanwijzingen van de diakenen op bij de viering van de maaltijd van de Heer zoals deze aangegeven zijn in de Bouwsteen van 25 maart. De maaltijd van de Heer wordt gehouden op Witte Donderdag en in de Paasnacht.

Op Goede Vrijdag volgen wij met meditatieve momenten en gebeden de kruisweg die in de winter van 1962-1963 gemaakt is door Ted Felen. Hij heeft niet zozeer het fysieke lijden van Jezus willen uitbeelden als wel zijn innerlijke gemoedstoestand. Het kleurgebruik is hierbij veelzeggend. Tegelijk ontwijkt hij het lijden niet. In de hof van olijven, Getsemane, zien wij hoe de olijventakken de vorm van doorntakken aannemen.

Deze doorntakken omzwachtelen de figuur van Jezus als een cocon in alle daaropvolgende staties met uitzondering van de statie van de opstanding. Deze zien wij in de Paasnacht bij de lezing van het evangelie.

In de Paasnacht kan bij de doopgedachtenis en de doopvernieuwing een waterkruisje ontvangen worden.

Eenieder bepaalt voor zichzelf in verband met corona dit al of niet te ontvangen. De uitnodiging hiertoe gebeurt per vak in de kerkzaal en de looproute is daarbij aangepast. Bij de mogelijkheid om een lichtje aan te steken bij de gebeden volgen wij de looproute als bij de maaltijd van de Heer.

In de Paasnacht wordt veel gezongen en wij zijn dan ook blij met een gelegenheidskoor voor solo's en wisselzang. Paasmorgen is er een feestelijke viering voor jong en oud. Na de vertelling voor alle leeftijden van de opstanding van Jezus kunnen de kinderen naar de nevenviering. Alle vieringen in de Goede Week worden uitgezonden via livestream. Zie voor de begintijden bij Vieringen Nieuwe Oecumenische Gemeente en de paasgroet.

Wij wensen iedereen in de kerk en thuis een goede week en gezegende paasdagen toe.

Project Veertigdagentijd en Pasen

Op 27 maart is de slinger langer geworden met een collage die gemaakt is naar aanleiding van uitspraken over loslaten en groeien tijdens de vastenmaaltijd op 23 maart. Op 3 april hebben wij met elkaar spreuken gedeeld over wat wijs is en wat doet groeien. Op 10 april gaat het over al of niet meelopen met een massa en mag je zelf een keuze maken. Op 17 april wordt het project afgerond met een feestelijke viering voor jong en oud.



Groeischikking

In de groeischikking hebben riet en grassen plaats gemaakt voor groene takken, symbool van nieuw leven.

Op zondag 10 april wordt daaraan een kleine palm toegevoegd die verwijst naar het verhaal van de intocht van Jezus. Op Witte Donderdag staan korenaren en druiven symbool voor de maaltijd van de Heer. Op Goede Vrijdag zijn vijf rode of paarse anemonen of andere bloemen het teken van de vijf zintuigen en lijden en rouw. In de Paasnacht verwijzen acht witte anemonen of andere bloemen naar een nieuw begin en op zondag 17 april, de eerste zondag van Pasen, zijn voorjaarsbloemen het symbool van een tuin die bloeit rond het open graf.

Taizé-viering 1 mei.

We sluiten het seizoen van de Taizé-vieringen af op 1 mei. Deze avond gaan we vooral Taizé-liederen zingen die jullie raken. Heb jij een Taizé-lied wat je heel graag zingt geef dit dan door aan Willemijn van Schilfgaarde (wvanschilfgaarde@kpnmail.nl)

OMZIEN NAAR ELKAAR

Meeleven

Na de eerste drie maanden van onze Nieuwe Oecumenische Gemeente mogen wij constateren dat er bij gemeenteleden en vrienden veel elan en enthousiasme is en een warme betrokkenheid bij de zondagse vieringen en doordeweekse

activiteiten. Versoepeling en opheffing van een aantal coronaregels spelen hierbij ook een rol. Het is hartverwarmend om te zien en te horen hoe mensen van diverse pluimage elkaar vinden. Tegelijk missen wij mensen, met name hen die geen keuze hebben kunnen of willen maken tussen De Samenstroom en de Nieuwe Oecumenische Gemeente. Zij dreigen nu tussen schip en wal te vallen.

Ook missen wij de bewoners van Het Erf die bijna elke zondag bij de vieringen en het koffiedrinken waren. Tijdens de coronacrisis hebben zij het als rustgevend ervaren vieringen via livestream te volgen zonder de stress van het gehaald en gebracht worden. Deze ervaringen kunnen ertoe leiden dat hun structuur van de zondagmorgen blijvend veranderd is. Ook de begintijd van 11.00 uur kan met het risico op terugkerende stress bij halen en brengen een factor zijn om de tijdens de coronacrisis veranderde structuur te handhaven. Met het feest van Pasen voor ogen denken wij aan hen die geen feest kunnen of willen vieren door zorgen of door ziekte, door eenzaamheid of door ervaringen hoe weinig feestelijk het leven kan zijn. Opstaan – op welke manier dan ook en uit wat dan ook – is geen vanzelfsprekendheid of automatisme. Het verhaal van de Levende met de uitnodiging om ook zelf op te staan kan schrijnend haaks staan op de beleving van het dagelijks bestaan in het hier en nu. Moge het ons gegeven worden bewogen mensen te zijn, die elkaar helpen in beweging te komen en nieuwe wegen te gaan waar oude wegen doodlopende paden bleken te zijn.

Buurtteams

Op 30 maart hebben contactpersonen, buurtcoördinatoren en buurtdiakenen een bijzonder inspirerende avond gehad. Met veel enthousiasme is nagedacht en gesproken over de manieren van omzien naar elkaar in onze Nieuwe Oecumenische Gemeente. Het was ook goed om met zoveel mensen kennis te maken met onze interim-predikant Harmen Jansen. Zowel de betrokkenheid van de leden van de buurtteams als die van gemeenteleden en vrienden is groot. Dit versterkt de onderlinge band en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het omzien naar elkaar. Hiermee mogen wij blij en dankbaar zijn.



Paasgroet

De werkgroep Omzien naar elkaar heeft ook dit jaar weer een paasgroet gemaakt. Een bloeiende krentenboom wuift ons toe en houdt de hoop op een nieuw begin in leven net als de hoop op vrede, ook tegen beter weten in. Met alle verschrikkingen van een oorlog in Europa en van de vele – soms al jaren- of decennialang durende – oorlogen elders mag de hoop op vrede bij ons blijven en ons bijblijven: Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft.

Bijstand in interim-tijd

Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com

Bij overlijden en ernstige situaties kan contact opgenomen worden met Femke Groen, 0522 – 256322, femke.g.groen@gmail.com en Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com

Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of buurtcoördinator of buurtouderling.

INSPIRATIE EN BEZINNING

Meditatieavond

Datum: maandag 11 april.

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Kosten: €2,00 per persoon.

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com

Beemdgangers

Afsluiting van het seizoen met een lunch.

Datum: donderdag 21 april.

Begintijd: 10.00 uur.

Plaats: Koffiekamer De Beemd, Bouwkamp 2.

Coördinatie: Femke Groen, femke.g.groen@gmail.com of tel. 256322.

Meditatieavond

Datum: maandag 25 april.

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Kosten: €2,00 per persoon.

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com

SAMEN DELEN



Vastenmaaltijden

Woensdag 6 april was de laatste vastenmaaltijd in de Veertigdagentijd van dit jaar. Misschien vraag je je af of het wel vastenmaaltijden waren met zo'n grote keuze aan gerechten en met zoveel blijde gezichten.

Maar ja, er staat ergens geschreven dat je bij het vasten geen somber gezicht hoeft op te zetten en of een gerecht 'sober doch voedzaam' is of 'een goede en eenvoudige pot', is aan de kok en de eter.

De opbrengst van de vastenactie die tijdens deze maaltijden is

gehouden, is het mooie bedrag van **€ 357, 58**. De diakenen zullen dit bedrag overmaken naar Vrolijkheid in AZC. Deze stichting begeleidt en ondersteunt kinderen van vluchtelingen

en jonge asielzoekers bij het verwerken van hun trauma's.

Stichting Haella en alle deelnemers, koks, tafeldekkers, afwassers en chauffeurs heel hartelijk dank.



Tevens enorm veel dank aan het duo hiernaast op de foto, zonder hen waren alle vastenmaaltijden niet zo vlekkeloos en goed verlopen! (redactie)

Ramadan

Nu de christengemeenschappen hun vastentijd beëindigen en het hoge feest van Pasen gaan vieren, zijn de moslimgemeenschappen begonnen met hun vastentijd. Deze houdt onder andere in dat je niet eet en drinkt van zonsopgang tot zonsondergang en dat je je inzet voor herstel van relaties en voor mensen die het minder goed hebben. Wij wensen hun een gezegende vastentijd als voorbereiding op hun grote feest, het Suikerfeest, op 1 en 2 mei.

Vlinder

Tegen-woordige,
overal en altijd, nooit
en nergens, en toch ...
(Bas van Iersel)

Kees Stroop

Gezocht: iemand met kennis van akoestiek en contactgeluiden in bouwconstructies

Samen met de Doopsgezinden en Remonstrantse gemeenten zijn we tot de conclusie gekomen dat de vloer in de Mennozaal wordt vervangen. Het gaat erom dat de contactgeluiden vanuit de Mennozaal naar de kerkzaal verdwijnen. Dit is dus een akoestisch vraagstuk wat bouwkundig moet worden opgelost. Wie o wie heeft hier verstand van en wil met Dirk Krikke dit project oppakken in de komende maanden?

Wil jij dit: neem dan contact op met Willemijn van Schilfgaarde (06-20049826)

DIACONIE

Diaconale collecten

De diakenen hebben met elkaar 7 diaconale doelen vastgesteld waarvoor we het komende half jaar regelmatig collecteren. Naast een collecte voor diaconale activiteiten binnen onze nieuwe gemeente zijn dit de Titia Stichting en 5 projecten van Kerk in Actie. Op de website nogmeppel.nl staat vermeld welke KIA-projecten dit zijn.

Voor de collecten zal voorlopig geen gebruik worden gemaakt van de apostelapp. Bijdragen kunnen wel overgemaakt worden op bovenstaande rekening ovv het collectedoel. Op de website nogmeppel.nl staat vermeld voor welke diaconale doelen er gecollecteerd wordt. Naast de diaconale collecte wordt wekelijks gecollecteerd voor de eigen gemeente.

Tegemoetkoming voor energieprijzen

Eenmalig mag de gemeente aan mensen met een laag inkomen in 2022 een bedrag toekennen om de stijgende energiekosten op te vangen. De gemeente Meppel gaat dit ook doen.

U kunt onderstaande link daarvoor gebruiken.

https://www.meppel.nl/Inwoner/Werk_inkomen/Tegemoetkoming_voor_energieprijzen

Opbrengst diaconale collectes

De opbrengst van de collectes van de afgelopen 2 weken:

Diaconie

Datum	Doel	Opbrengst
6 maart	(Taizé) Hospice Eesinge	15,00
27 maart	Indonesië	163,80
3 april	Eigen diaconie	194,45
Vastenmaaltijd	Vrolijkheid in AZC	357,58

Eigen gemeente

Datum	Opbrengst
27 maart	66,00
3 april	93,10

Collectebonnen (verzoek)

U heeft in de vorige bouwsteen al kunnen lezen over het kunnen verkrijgen van collectebonnen. Graag willen u onze ervaringen laten weten. We zijn erg enthousiast over het gebruik van collectebonnen, het tellen wordt een stuk eenvoudiger en we zijn niet of met veel minder cashgeld onderweg. Ook het storten van cashgeld is tegenwoordig niet meer gratis.

De voordelen zijn er niet alleen voor de diaconie, door de vastgelegde aanschaf van collectebonnen is het ook in 1 keer geschikt als aftrekpost voor de belastingdienst.

Begrijp ons goed, we zijn blij met iedere cent, maar als het voor u geen probleem is, zijn we echt blij met collectebonnen.

Namens het college van diakenen,

Henk Rous

Willemijn van Schilfgaarde

Eelke Veenstra

Eef Lugtmeier

Interview met Heintje en Henk Broeke



Wat willen jullie over jezelf vertellen?

Nou, ik ben Heintje en ik ben in 1942 in Ruurlo geboren, in de Achterhoek. Ik kom uit een groot gezin, dus dat was van jongs af aan altijd meehelpen en aanpakken. Een betaalde baan heb ik nooit gehad maar ik heb altijd veel vrijwilligerswerk gedaan. Daarnaast allerlei cursussen en in Meppel de Moedermavo. Dat vond ik geweldig om te doen. Drie ochtenden naar school toen de kinderen nog klein waren. Een heerlijke tijd.

Hierop aansluitend, ik ben Henk Broeke en geboren in februari 1940, dus net voor de oorlog.

Lagere school gedaan en daarna 2 jaar Mavo. Door

omstandigheden kwam ik toen op de boerderij van mijn ouders aan het werk. En ben ik agrarisch onderwijs gaan doen, lagere landbouwschool en de landbouwwinterschool.

Een combinatie van 's winters leren en zomers werken op de boerderij. Na de dienstplicht ben ik toen overgestapt naar de zuivelrichting. En me daarin verder ontwikkeld. Bij een zuivelfabriek in Lochem kon ik me op een gegeven moment niet verder ontwikkelen en toen hebben we in 1966 samen de stap gemaakt om naar Meppel te verhuizen. Bij de NCZ ben ik aan de slag gegaan, heb veel cursussen en zelfstudie gedaan en met veel plezier gewerkt tot aan mijn pensioen in 1999. De laatste 9 jaar als financieel directeur van de kaasdivisie van Coberco.

Heintje: we hebben 2 dochters en de een woont nu in de plaats waar ik geboren ben en de ander in de plaats waar Hénk geboren is, dat is wel frappant. In de Achterhoek waar ook eigenlijk al onze familie nog woont dus we komen daar nog regelmatig. En we hebben 3 kleinzonen, dat is ook geweldig.

Henk: Wij vonden, en vinden, het ook altijd belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Door mijn werk was daar niet altijd veel tijd voor maar ik heb wel in het schoolbestuur gezeten. Ook heel wat jaren meegedraaid in het provinciaal college van toezicht in de Hervormde kerk. Daarnaast nog 8 jaar in de gemeenteraad gezeten.

Heintje: Ik ben al heel lang vrijwilliger bij Stichting Kleine Nodenhulp, al vanaf het moment dat het opgericht is. En ik vind het mooi dat we als kerk daar ook een connectie mee hebben om zo ook iets te betekenen voor de maatschappij.

Hoe zag jullie kerkelijk leven eruit?

Henk: Wij zijn beide opgegroeid in een hervormd gezin, naar de zondagschool geweest etc.

Mijn ouders deden niet zo veel aan kerkbezoek maar door de catechisatie werd ik toch wel gegrepen door het geloof en ging toen zelf wel vaker naar de kerk. Ons kerkelijk huwelijk was in Lochem. We woonden nog maar net in Meppel en toen ben ik al gevraagd voor ouderling in Koedijkslanden. Dat heb ik toen gedaan.

Heintje: als je wat doen wil voor de kerk is er altijd werk, als je daar open voor staat. Zo vroegen ze mij al vrij snel voor de zendingscommissie. Dat heb ik jaren gedaan. Dat ging toen nog met zakjes en handmatig geld tellen enzo.

Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij de oecumene en hoe zien jullie de toekomst?

Heintje: we waren vanuit Koedijkslanden altijd erg gericht op de Grote kerk maar toen we in 1986 verhuisden naar de Oosterboer zijn we eens gaan kijken bij de diensten in de Anne Frank school.

Henk: dat sprak ons niet meteen aan.

Heintje: nee, maar toen de diensten in het Erf gehouden werden hebben we wel bewust de keuze gemaakt voor het kerken in deze wijk. De oecumene sprak ons zeker aan, het open staan voor andere groeperingen etc. We voelen ons er erg thuis. En het is heel fijn dat het nu ook weer door kan gaan met de nieuwe oecumenische gemeente. Na het afschuwelijke proces van de laatste jaren. Ik heb dat vreselijk gevonden, hoe mensen met elkaar om konden gaan. Ik ben daar lange tijd heel boos over geweest, naar de andere kant. Maar nu is dat gelukkig weg, nu we een nieuwe start hebben kunnen maken. Met een groep geweldige mensen, die heel veel gedaan hebben en zich erg inzetten. Hartverwarmend vind ik dat. En ook heel fijn dat we binnen de PKN zijn gebleven.

Henk: er is nu een basis gelegd waar verder op gebouwd kan worden. Voor het financiële gedeelte ben ik daar ook bij betrokken geweest, heb daarover meegedacht en geadviseerd.

We zien de toekomst positief tegemoet. Gelukkig is het hele dogmatische aan het verdwijnen, dat zie je eigenlijk overal en dat is maar goed ook.

Wat zijn jullie hobby's en wat doen jullie graag samen?

Heintje: Bridgen doe ik graag, ik speel nog steeds tennis, en lezen.

Henk: Na alle cijfertjes op mijn werk ben ik mij gaan interesseren in filosofie. Daar heb ik een aantal cursussen in gevolgd, in Zwolle. Heel interessant. En de tuin is ook een grote hobby, daar geniet ik van, om lekker in de tuin bezig te zijn.

Heintje: We gaan graag samen weg, om bijvoorbeeld steden te bezoeken. We maken dan vaak een historische stadswandeling met informatie over bijvoorbeeld monumentale gebouwen ed. Dat hebben we heel wat jaren gedaan maar daar is een beetje de klad in gekomen door corona. We hopen dat weer op te kunnen pakken.

Wat zou jullie spreuk zijn voor op een tegeltje?

"Er zijn voor mens en maatschappij"

Theo

Studie - gespreksgroep Exodus

De bijeenkomsten zijn open bijeenkomsten, d.w.z. dat nieuwe deelnemers een keertje kunnen komen om de sfeer te proeven. Het boek Exodus van J. Sacks bestaat uit essays n.a.v. de wekelijkse Thora lezing. Het boek is samengesteld uit 11 hoofdstukken en 1 hoofdstuk bestaat uit ongeveer 20 bladzijdes. Er komen in de tekst van het boek soms niet alledaagse woorden tegen, in veel gevallen worden deze door de schrijver ook toegelicht. Anders is er wel iemand uit de groep die daar antwoord op kan geven. We doen het met elkaar in de afwisselende rol van "leerling -leermeester".

De inleiding tot het gesprek is afwisselend door een van de deelnemers. Het boek geeft al een structuur, omdat we proberen 4 essays te bespreken. En soms verloopt het anders, ook dat is geen probleem. Twee avonden zijn besproken in de Beemd: dinsdag 19 april en dinsdag 3 mei. We beginnen een kwartier eerder!

Datum: Dinsdag 19 april.
Aanvang: 19.45 uur in de Beemd.
Onderwerp: Hoofdstuk 6. Blz. 155- 180.
Inleider: Geesje Vos-Baas.

Heeft u belangstelling om een keertje mee te doen? Stuur een e-mail of via de telefoon een bericht en u krijgt u een kopie van het hoofdstuk. Het contactadres is: heinvandenheuvel@ziggo.nl of tel.: 0522 -253494.

Hein van den Heuvel

Colofon: Kopij voor de Bouwstenen kunt u mailen naar: bouwstenennog@gmail.com

Website NOG Op de website is veel informatie te vinden. <https://nogmeppel.nl/>

Instagram NOG de Nieuwe Oecumenische Gemeente is te volgen via Instagram: [oecumene_in_meppel](https://www.instagram.com/oecumene_in_meppel)

Facebook NOG klik [hier](#) en volg ons op Facebook.

Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: diaconienog@gmail.com



Collectebonnen 2022:

Voor 2022 zijn nieuwe collectebonnen te bestellen.

We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,- per vel) over te maken op bankrekening

NL82 TRIO 0320 3360 18 ten name van NOG Meppel o.v.v.

de gewenste waarde per bon en uw adres.

Als uw betaling is ontvangen worden de bonnen u toegestuurd.

Bijdragen voor collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening o.v.v het collectedoel.

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Nieuwe Oecumenische Gemeente en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van NOG <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>

Dit informatieblad van de Nieuwe Oecumenische Gemeente is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.

Wie zijn wij

Binnen onze Oecumenische Gemeente vinden we het belangrijk dat:

We respectvol omgaan en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging.

We ruimzinnig met elkaar zoeken hoe Bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag

Iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn.

We open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten.

We een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak.

We het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar invullen.

Er ruimte blijft voor mensen met een verstandelijke beperking. We hanteren hierbij dat we samendoen wat samen kan.

De Nieuwe Oecumenische Gemeente komt voort uit Het Erfdeel. Wij zijn een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl

Namasté

Is een groep jongeren van 12-17 die bij elkaar komt om met elkaar in gesprek te gaan en activiteiten te doen. Begeleider is Jan Zuidema. Wil je hier meer van weten, mail dan met martijn_plas@hotmail.com