



Het volgende nummer verschijnt 20 mei 2022
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 18 mei 2022

Bloemengroet

24 april Henny Hooijer
1 mei Jan en Attie Wieringa

Vieringen Nieuwe Oecumenische Gemeente

Vieringen bekijken

Livestream op zondagmorgen om 11.00 uur, www.erfdeelkanaal.nl
Bekijken vanaf maandag kan ook via www.erfdeelkanaal.nl

Vieringen beluisteren

Het beluisteren van de vieringen kan via de website van de Nieuwe Oecumenische Gemeente. Ga naar nogmeppel.nl/vieringen-beluisteren/

Liturgieblad

Het liturgieblad wordt verstuurd via <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>



Zondag 8 mei

vierde zondag van Pasen
viering voor jong en oud

Voorganger: pastor Graddie Meijer
Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas
Organist: Albert Hoekerswever
Lezing: Numeri 27, 12-23
Thema: *Ik laat je niet alleen*
Collectes: Kinderen in de Knel
Nieuwe Oecumenische Gemeente



Zondag 15 mei

vijfde zondag van Pasen

Voorgangers: voorgaand gemeenteleden
Voorgaand gemeenteleden: Wilma Heeres en Wout Silberberg
Pianist: Gerrit of Hanneke van Werven
Lezing: Johannes 13, 31-35
Thema: *Dat kun je wel zien*
Collectes: Kerk in Actie Oeganda
Nieuwe Oecumenische Gemeente



Zondag 22 mei

zesde zondag van Pasen

Voorganger: ds. Harmen Jansen
Voorgaand gemeentelid: Wout Silberberg
Organist: Albert Hoekerswever
Lezing: Johannes 14, 23-29
Thema: *Ik heb iets voor je*
Collectes: Stichting Titia
Nieuwe Oecumenische Gemeente



15 mei

Soms, heel soms gebeurt het dat er op een zondag geen voorganger te vinden is. Zo'n zondag is 15 mei. Vanuit de taakgroep voorgaand gemeenteleden zijn Wilma Heeres en Wout Zilverberg bereid gevonden om in de viering voor te gaan. Deze zondag is veelbelovend met zijn naam 'Cantate', 'Zingt' en een thema dat raakt aan de liefde. Wat het wordt, is en blijft een verrassing.

OMZIEN NAAR ELKAAR



Wij gedenken Janny Vrielink-Koning

Paaszondag 17 april is Janny overleden op de leeftijd van 78 jaar. Ze woonde samen met Albert aan de Kluft 134. Ze was een sterke vrouw met een broze gezondheid.

Haar overlijden kwam echter zeer onverwacht.

Janny was een perfectionist die alles heel goed wilde doen. Het is pas goed als het volmaakt is. Maar het leven is niet volmaakt. Dat betekende dat ze regelmatig werd teleurgesteld in het leven en ook dat ze zichzelf teleurstelde. Haar perfectionisme maakte dat zij oog had

voor detail wat ze omzette in prachtige foto's en schilderijen. Een creatieve vrouw die de mooiste dingen kon maken met veel geduld. Haar dochter Marjon omschreef haar als een vrouw die goed was in monnikenwerk.

Janny had als oudste dochter een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Kerk en geloof was voor haar gekoppeld aan 'goed doen', dienstbaar zijn en jezelf wegcijferen. Ze werd er door overvraagd en dit wilde ze niet meer. De kerk als instituut kwam voor haar op de achtergrond en ze ging op zoek naar andere bronnen van spiritualiteit.

Wat haar rust gaf was om samen met Albert op reis te zijn. Haar huis was niet echt haar thuis, maar onderweg voelde zich thuis. Wandelen en mooie dingen bekijken. Ze had een goede neus voor mooie plekjes. Met wandelen kwam ze tot rust, omdat er niets en niemand was die een beroep op haar deed en ze nergens op behoefde te reageren. In grote kring hebben we afscheid genomen van Janny op maandag 25 april in de Reestborgh. Haar dochters Titia en Marjon vertelden over haar leven en Marije over haar als oma. Haar jongste zus, een goede vriendin en haar schoonzus kwamen aan het woord en lieten zien wat een veelzijdig en mooi mens ze was. We wensen Albert en de mensen, bij wie Janny een warm plekje had in hun hart, veel sterkte toe en de nabijheid van lieve mensen.

Femke Groen

Correspondentieadres: Albert Vrielink, Kluft 134 7943LR Meppel

Meeleven

De meivakantie was voor velen een periode van één of twee weken om er even tussenuit te gaan. Wij weten dat daarna ook een tijd volgt dat veel gemeenteleden met vakantie gaan. Wij zullen het merken aan het aantal deelnemers aan de vieringen en bij het koffiedrinken. Wij wensen allen een goede tijd in binnen- en buitenland. Ook denken wij aan hen die om welke redenen dan ook niet met vakantie kunnen en aan hen die er bewust voor kiezen om thuis te blijven.

Bijstand in interim-tijd

Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com Bij overlijden en ernstige situaties kan contact opgenomen worden met Femke Groen, 0522 – 256322, femke.g.groen@gmail.com en Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of buurtcoördinator of buurtouderling.

Waarneming

Van 6 mei tot en met 20 mei neemt Harmen Jansen waar voor Femke Groen en Kees Stroop.

Vlinder

Weet-wist-geweten-gewist.

(Fons Jansen)

Kees Stroop

DIACONIE

Diaconale collecten

De diakenen hebben met elkaar 7 diaconale doelen vastgesteld waarvoor we het komende half jaar regelmatig collecteren. Naast een collecte voor diaconale activiteiten binnen onze nieuwe gemeente zijn dit de Titia Stichting en 5 projecten van Kerk in Actie. Op de website nogmeppel.nl staat vermeld welke KIA-projecten dit zijn. Voor de collecten zal voorlopig geen gebruik worden gemaakt van de apostelapp. Bijdragen kunnen wel overgemaakt worden op bovenstaande rekening o/v het collectedoel. Op de website nogmeppel.nl staat vermeld voor welke diaconale doelen er geïncasseerd wordt. Naast de diaconale collecte wordt wekelijks geïncasseerd voor de eigen gemeente.

Met hartelijke groet, de diakenen

Opbrengst diaconale collectes

De opbrengst van de collectes van de afgelopen 2 weken:

Diaconie

Datum	Doel	Opbrengst
24 april	Nepal	216,55
1 mei	Eigen diaconie	164,85

Eigen gemeente

Datum	Opbrengst
24 april	110,05
1 mei	77,85

Interview met Siefie van Dijk



Jan en Siefie deelden oliebolletjes uit na de kerstreis van Het Erfdeel.

Wat wil je over jezelf vertellen?

Jeugd

Ik ben geboren in Grijpskerk en heb nog twee jongere broers. Toen ik zes jaar was verhuisden we naar Groningen. Na de Lagere School ging ik naar de HBS.

Werk

Na mijn examen ging ik werken bij de PTT in Groningen. Je kunt je nu niet meer voorstellen hoe dat toen ging. Je verbond de telefoongesprekken nog door door in te pluggen. Na een half jaar werd ik overgeplaatst naar Amsterdam, waar de telefoonverbindingen al meer geautomatiseerd waren. Je had zelf helemaal geen zeggenschap over je overplaatsing.

Ook moest je zelf voor huisvesting zorgen. Ik vond een kamertje van 2 bij 3 met daarin een bed, een petroleumkacheltje, dat tevens dienstdeed als kooktoestel en een wastafel. Eén keer in de week ging je naar het badhuis. In de Oranjekerk in Amsterdam was een huiskamer, die altijd open was en waar je de hele week terecht kon. Daar leerde ik Jan, mijn latere man, kennen. Hij was daar gastheer. Ik was daar dus heel graag.

Van Amsterdam werd ik weer overgeplaatst naar Groningen en vervolgens opnieuw naar Amsterdam.

Vier jaar geleden zijn Jan en ik nog teruggegaan naar de Oranjekerk. Deze kerk heeft nog steeds een sociale functie. Een plek voor daklozen en een plek waar mensen aan kunnen schuiven aan de eettafel.

Gezin

In 1968 zijn we getrouwd. We hebben 7 jaar in Amsterdam gewoond. De twee oudsten zijn daar geboren en de jongste, onze adoptiezoon, is bij ons komen wonen in Bergum in 1978. Jan had een administratieve baan bij de provincie Friesland. Vandaar verhuisden we naar Dedemsvaart waar Jan in Balkbrug in de TBS werk kreeg na nog een bijbehorende studie te hebben gedaan. We hebben daar tien jaar gewoond.

Meppel.

Toen we getrouwd waren stopte ik met werken, wat in die tijd heel normaal was. Gelukkig veranderde dat op het moment dat we in Meppel kwamen wonen. Ik kreeg werk in de thuiszorg.

Crisisopvang.

Wij namen in ons gezin kinderen op, die tijdelijk opvang nodig hadden voor de duur van een half jaar of langer. André, onze jongste zoon, vormde een brug tussen de kinderen die bij ons te gast waren en onze eigen kinderen. Toen onze kinderen in de pubertijd kwamen zijn we opgehouden met de crisisopvang, omdat het steeds vaker botste tussen onze eigen kinderen en de pleegkinderen.

Kinderen in de crisisopvang hebben extra aandacht nodig, maar hetzelfde geldt voor onze opgroeiende kinderen, vooral in de pubertijd.

Enkele jaren geleden is mijn man Jan overleden. Het is moeilijk alleen verder te moeten gaan. Ik vergelijk het met een koord. Staan op een koord heeft met evenwicht en balans te maken. Je valt er soms af, maar je klimt er weer op.

Hobby's

Ik houd van creatief handwerken. Ook vond ik het altijd heerlijk om in het koor te zingen, maar helaas kan dat al een hele poos niet meer door de corona. Wandelen en fietsen doe ik ook heel graag.

Wat kan je ontroeren?

Muziek kan me ontroeren. Ik houd van meerdere genres.

Wat maakt je boos?

Ik ben niet zo gauw boos. Een gevoel van machteloosheid heb ik wel als ik het nieuws hoor of ernaar kijk. De vele leugens, de manier van beïnvloeding.

Ben je opgevoed met het geloof?

Ja, maar het gaf altijd spanning. Mijn moeder ging wel naar de kerk en mijn vader niet.

Altijd gedoe. Toen ik Jan leerde kennen, kwam ik in een traditioneel gereformeerd gezin. Jans moeder had moeite met mij als vriendin van Jan, vanwege het gezin waarin ik opgroeide. Er waren genoeg andere meisjes waar Jan een keuze uit kon maken. Maar Jan kwam voor mij op en niemand heeft daarna nog een opmerking gemaakt over het gezin waar ik uit kwam. Hier ligt voor mij de bases voor de Oecumene. Ruimte voor elkaar; verschillende meningen, maar de verbintenis is de liefde.

Corona

Tijdens de coronatijd kwamen Reina, Trudy en ik elke zondagmorgen bij elkaar om de kerkdienst online mee te vieren. Nog sterker, we voelden ons "kerk". We hebben nog nooit zoveel gepraat over de preek.

Wat komt er op jouw tegeltje te staan?

Toen wij in Meppel kwamen wonen, viel ons oog op een spreuk op de gevel van de Kaailanden. De eerste foto die Jan in Meppel maakte was deze spreuk.

Eenheid in het nodige

Vrijheid in het onzekere

En in alles de liefde.

Colofon: Kopij voor de Bouwstenen kunt u mailen naar: bouwstenennog@gmail.com

Website NOG Op de website is veel informatie te vinden. <https://nogmeppel.nl/>

Instagram NOG de Nieuwe Oecumenische Gemeente is te volgen via Instagram: [oecumene_in_meppel](https://www.instagram.com/oecumene_in_meppel)

Facebook NOG klik [hier](#) en volg ons op Facebook.

Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: diaconienog@gmail.com



Collectebonnen 2022:

Voor 2022 zijn nieuwe collectebonnen te bestellen.
We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,- per vel) over te maken op bankrekening
NL82 TRIO 0320 3360 18 ten name van NOG Meppel o.v.v.
de gewenste waarde per bon en uw adres.
Als uw betaling is ontvangen worden de bonnen u toegestuurd.
Bijdragen voor collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening o.v.v. het collectedoel.

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Nieuwe Oecumenische Gemeente en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van NOG <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>

Dit informatieblad van de Nieuwe Oecumenische Gemeente is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.

Wie zijn wij

Binnen onze Oecumenische Gemeente vinden we het belangrijk dat:

We respectvol omgaan en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging.

We ruimzinnig met elkaar zoeken hoe Bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag

Iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn.

We open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten.

We een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak.

We het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar invullen.

Er ruimte blijft voor mensen met een verstandelijke beperking. We hanteren hierbij dat we samendoen wat samen kan.

De Nieuwe Oecumenische Gemeente komt voort uit Het Erfdeel. Wij zijn een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl